

ĐOÀN ĐẠI BIỂU TPHCM THĂM CÁN BỘ, CHIẾN SĨ VÀ NHÂN DÂN
TRÊN CÁC ĐẢO THUỘC VÙNG BIỂN TÂY NAM VÀ NHÀ GIÀN DK1 NĂM 2024

HÀNH TRÌNH KẾT NỐI BIỂN ĐẢO TÂY NAM





PHẦN I

BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG





“

TPHCM luôn quan tâm
sâu sắc, triển khai
thường xuyên, sâu rộng
công tác hậu phương
quân đội, nghĩa tình vì
biển đảo quê hương, vì
tuyến đầu Tổ quốc.”

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHƯỚC LỘC,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM



Đồng chí NGUYỄN PHƯỚC LỘC, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Trưởng đoàn đại biểu TPHCM nhận hoa chào đón Đoàn đại biểu từ Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Vùng 5 Hải quân



Đồng chí NGUYỄN PHƯỚC LỘC, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Trưởng đoàn đại biểu TPHCM nhận hoa chúc chuyến hải trình thăm quân, dân trên nhà giàn DK1/10 và các đảo Tây Nam từ các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM đến tiễn đoàn



Đồng chí NGUYỄN PHƯỚC LỘC, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Trưởng đoàn đại biểu TPHCM tại lễ bàn giao công trình vườn rau mái che của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM cho Tiểu đoàn 563 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân

CHUẨN ĐỒ ĐỐC PHẠM NHƯ XUÂN, PHÓ TƯ LỆNH
QUÂN CHỨNG HẢI QUÂN, TRƯỞNG ĐOÀN CÔNG TÁC:

TRÂN QUÝ NHỮNG TÌNH CẢM NHÂN DÂN CẢ NƯỚC TRONG ĐÓ CÓ TPHCM DÀNH CHO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

► AN KHÁNH ghi



Chuẩn đô đốc PHẠM NHƯ XUÂN,
Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân,
Trưởng đoàn công tác thăm,
động viên quân dân trên đảo
Hòn Khoai

Thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, năm 2024 Quân chủng Hải quân đã tổ chức chặt chẽ, chu đáo, an toàn cho 25 đoàn công tác, đón 4.762 đại biểu đi thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DKI, trong đó có một đoàn thân nhân; tổ chức một đoàn Quỹ Học bổng “Vừ A Dính” và các địa phương, đón 126 đại biểu đi thăm quân và dân trên Vùng biển Tây Nam.

Đoàn công tác lần này của TPHCM là đoàn thứ

27, với hơn 160 đại biểu đi thăm cán bộ, chiến sĩ Vùng 2, Vùng 5, nhân dân và các lực lượng trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam và nhà giàn DKI/10. Chuyến công tác này mang nhiều ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, góp phần khơi dậy tình cảm, nhận thức, trách nhiệm của các đại biểu trong việc giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm



2045” mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định.

Chuyến đi đã thực hiện đúng kế hoạch, đạt mục đích yêu cầu, an toàn tuyệt đối về người, phương tiện. Đoàn đại biểu TPHCM đã triển khai tốt các hoạt động, thu hút các đại biểu tích cực tham gia tạo không khí gắn kết, vui tươi, phấn khởi trong suốt hành trình. Chuyến thăm đã giúp cho các đại biểu của đoàn công tác nhận thức sâu sắc hơn về biển, đảo; tận mắt chứng

kiến thực tiễn sống động, khó khăn, gian khổ nhưng đầy vinh dự, trách nhiệm, tự hào về sự cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ hải quân và các lực lượng đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, đặc biệt là các lực lượng trên vùng biển Tây Nam và nhà giàn DK1/10 trân quý những tình cảm mà nhân dân cả nước dành cho quân đội, trong đó có lực lượng Hải quân.

Chuẩn đô đốc PHẠM NHƯ XUÂN,
Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân,
Trưởng đoàn công tác thăm,
động viên cán bộ, chiến sĩ Hải quân
tại các nơi đoàn đến thăm

TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ GẮN BÓ GIỮA HẬU PHƯƠNG VÀ TIỀN TUYẾN

▶ QUANG HUY

thực hiện

Trên hải trình Đoàn đại biểu TPHCM trở về thành phố sau chuyến công tác thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các đảo, nhà giàn DK1/10 thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, phóng viên Báo SGGP có cuộc trao đổi với ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Phó trưởng Đoàn đại biểu thành phố.

*** PHỎNG VIÊN:** Năm 2024 là lần thứ 7 TPHCM tổ chức đoàn đại biểu đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các đảo Tây Nam. Ông có thể chia sẻ đôi nét về ý nghĩa của chuyến đi này trong việc thắt chặt tình quân dân và khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc Việt Nam?

- Ông PHẠM MINH TUẤN: Chuyến công tác của Đoàn đại biểu TPHCM và Quân chủng Hải quân đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các đảo Tây Nam, nhà giàn DK1/10 năm 2024 là một hoạt động thường niên đầy ý nghĩa, thể hiện tình cảm sâu sắc và sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đối với quân - dân đang ngày đêm cống hiến, xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong chuyến đi, Đoàn đại biểu TPHCM mang theo không chỉ những món quà vật chất mà còn cả tinh thần đoàn kết, sự quan tâm và lòng biết ơn của thành phố gửi tới cán bộ, chiến sĩ, nhân dân nơi đảo xa. Các thành viên đoàn đã chứng kiến những khó khăn, vất vả mà cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo, nhà giàn DK1/10 hàng ngày phải đối mặt; hiểu thêm sự hy sinh, ý chí kiên cường, lòng quả cảm của cán bộ, chiến sĩ hải quân nói riêng và các lực lượng khác nói chung. Họ không chỉ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, đảo mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí và tinh thần bất khuất của cả dân tộc Việt Nam.

Đây còn là dịp để tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa hậu phương và tiền tuyến, giữa nhân dân trong đất liền với quân - dân đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Bên cạnh đó, chuyến công tác còn gửi lời chúc tết sớm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM tới quân - dân ở nhà giàn DK1/10 và trên các đảo Tây Nam.



Đồng chí PHẠM MINH TUẤN,
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam TPHCM, Phó trưởng Đoàn
đại biểu TPHCM

Sự hiện diện của Đoàn đại biểu TPHCM không chỉ nhằm củng cố niềm tin cho quân - dân nơi đây, mà còn góp phần xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân, gắn với thế trận lòng dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua các hoạt động ý nghĩa này, tình quân - dân ngày càng gắn kết bền chặt, tạo thêm động lực để các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo, nhà giàn tiếp tục vững vàng, giữ vững lá cờ Tổ quốc nơi biển khơi.

*** Ngoài những món quà vật chất, đoàn còn mang theo những thông điệp tinh thần nào để gửi gắm đến quân - dân nơi đảo xa, thưa ông?**

- Trước hết, chuyến công tác đã góp phần khẳng định mạnh mẽ thông điệp: Biển, đảo và nhà giàn

DK1 là một phần không thể tách rời của Tổ quốc. Tiếp thêm sức mạnh cho quân - dân nơi đảo xa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM luôn trân trọng, đồng hành, sẻ chia với những khó khăn, thử thách mà quân - dân nơi biên giới, hải đảo phải đối mặt. Họ không hề đơn độc, mà luôn có sự ủng hộ, tiếp sức từ hậu phương vững chắc.

Chuyến công tác này còn mang đến thông điệp về niềm hy vọng và quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và quân dân thành phố. Đó là dù điều kiện địa lý khắc nghiệt và nhiệm vụ nặng nề, niềm tin vào một Tổ quốc hòa bình, thịnh vượng trong "kỷ nguyên vươn mình" của dân tộc sẽ là nguồn sức mạnh giúp chúng ta cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, bảo vệ vững chắc từng tấc đất, từng vùng biển, hòn đảo của quê hương. Chúng tôi tin rằng, với sự đồng lòng giữa hậu phương và tiền tuyến, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam sẽ mãi trường tồn.

*** TPHCM gửi lời nhắn nhủ gì đến các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các vùng biển, đảo - những người đang ngày đêm kiên cường bám biển, giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, thưa ông?**

- Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM gửi lời chào trân trọng và tình cảm sâu sắc nhất đến quân - dân đang ngày đêm kiên cường bám biển, bám đảo, bảo vệ vững chắc từng tấc đất, từng ngọn sóng của Tổ quốc. Chính sự hy sinh và cống hiến thầm lặng của quân - dân nơi đảo xa đã và đang tiếp thêm niềm tự hào, động lực không chỉ cho nhân dân TPHCM, mà còn cho tất cả người dân trên mọi miền Tổ quốc.

Dù khoảng cách địa lý xa xôi nhưng hậu phương luôn hướng về tuyến đầu Tổ quốc với sự yêu thương và biết ơn vô bờ bến. Mỗi bước chân của quân - dân nơi biển khơi, hải đảo đều có sự đồng hành, sẻ chia và tiếp sức từ đất liền. Hãy luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, niềm tin vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta không chỉ giữ vững biển, đảo hôm nay, mà còn để lại một di sản vững bền cho các thế hệ mai sau.

Trong 8 ngày hành trình (từ ngày 9 đến 16-11) dù ảnh hưởng bởi cơn bão số 7, điều kiện di chuyển khó khăn khi lên các đảo, nhà giàn, Đoàn đại biểu



Đồng chí PHẠM MINH TUẤN, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Phó trưởng Đoàn đại biểu thành phố, tặng quà của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM cho người dân trên đảo Hòn Đốc



Đồng chí PHẠM MINH TUẤN, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Phó trưởng Đoàn đại biểu thành phố trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyến hải trình

TPHCM đã vượt qua hơn 1.000 hải lý, đến với quân - dân tại 7 điểm đảo và nhà giàn DK1/10 của Vùng 2, Vùng 5 Hải quân thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Hơn 160 đại biểu tiêu biểu của thành phố được chia thành 6 tổ mang tên các điểm đến như Hòn Khoai, Nhà giàn DK1/10, Thổ Chu, Hòn Chuối, Nam Du, Hòn Đốc. Mỗi tổ đều chuẩn bị các phần quà thăm đượm nghĩa tình của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu để gửi tặng cho quân - dân mà tổ vinh dự được mang tên. Hải trình diễn ra theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

VÙNG 2 HẢI QUÂN

LỰC LƯỢNG NÒNG CỐT GIỮ GÌN BIỂN ĐẢO TỔ QUỐC

Quản lý một vùng biển rộng lớn phía Nam của Tổ quốc, trong đó có khu vực Nhà giàn DK1, lực lượng Vùng 2 Hải quân luôn là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

▶ NGUYỄN VIỆT TÔN

Báo Tin tức - TTXVN thực hiện

*** PHÓNG VIÊN:** Nhiều năm nay, TP Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt với lực lượng Hải quân trong việc thực hiện công tác an sinh xã hội, hậu phương quân đội. Đồng chí có đánh giá, ghi nhận gì về việc này?

- Là một trong những thành phố lớn của cả nước, đầu tàu kinh tế khu vực trọng điểm phía Nam, Vùng 2 Hải quân luôn có quan hệ gắn kết chặt chẽ với TPHCM.

TPHCM là địa phương luôn đi đầu trong công tác an sinh xã hội, gắn kết đặc biệt với Quân chủng Hải quân nói chung và Vùng 2 Hải quân nói riêng. UBND TPHCM cùng các tổ chức chính trị - xã hội

và nhân dân thành phố mang tên Bác rất quan tâm đến biển, đảo quê hương. Quân chủng Hải quân và Vùng 2 Hải quân luôn ghi nhận và trân trọng tình cảm của chính quyền và nhân dân TPHCM.

Trong quá trình phối hợp, chúng tôi luôn có kế hoạch cụ thể, có quy chế hàng tuần, hàng tháng thông báo thông tin về tình hình biển, đảo trong khu vực. Về phía thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, các quận, huyện cũng đều liên lạc với các đơn vị hải quân và Bộ tư lệnh Vùng để tổ chức đưa cán bộ, nhân dân đến thăm, giao lưu hiểu rõ hơn về đời sống, sinh hoạt, nhiệm vụ của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam nói chung và Vùng 2 Hải quân nói riêng.

Qua những lần thăm hỏi, giao lưu giữa Đảng

Đại tá Lê Bá Quân,
Tư lệnh Vùng 2 Hải quân
(nay là Chuẩn đô đốc, thứ
2 từ trái vào) trao tặng các
phần quà của Bộ Tư lệnh
Vùng 2 Hải quân cho cán bộ,
chiến sĩ





bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM cũng như các tỉnh phần nào hiểu rõ về biển, đảo Việt Nam cũng như đời sống cán bộ chiến sĩ hải quân... Sau khi nhân dân tiếp xúc với bộ đội Hải quân, người dân tin tưởng hơn, hiểu rõ hơn và rất yên tâm khi có lực lượng Hải quân Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Chính từ đó đã gắn kết tình cảm, chung tay góp sức giải quyết những khó khăn để động viên tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ vững chắc tay súng, không ngại hy sinh gian khổ để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam. Cán bộ, chiến sĩ Hải quân luôn tin tưởng phía sau đã có hậu phương vững chắc, không để phía trước lo lắng. Trong quá trình hoạt động công tác dân vận luôn được chính quyền và nhân dân các tỉnh quan tâm giúp đỡ lực lượng Hải quân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

*** Để cán bộ, chiến sĩ trên các điểm, đảo và nhà giàn DK1 yên tâm công tác, đồng chí có kiến nghị gì?**

- Những năm trước đây, các lực lượng làm nhiệm vụ ở tuyến đầu rất khó khăn. Thời gian gần đây, kinh tế đất nước đã có sự phát triển, thay đổi rất lớn. Trong bối cảnh chung đó, Đảng và Nhà nước, quân đội luôn quan tâm tới các lực lượng, đặc biệt là lực lượng hải quân nơi tuyến đầu như Trường Sa, nhà giàn DK1 hay tuyến đảo phía

Nam... Các chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội Hải quân cơ bản đã được nâng lên nhiều, anh em không còn khó khăn nữa. Cơ sở vật chất đã được xây dựng mới, an toàn, chịu được sóng gió to... Chế độ, tiêu chuẩn ăn uống, huấn luyện cơ bản được đáp ứng nên cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác.

Tuy nhiên, do sống xa đất liền, xa nhà, nên điều kiện ăn ở, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ vẫn thực sự chưa hết khó khăn. Cơ sở vật chất về lâu dài cũng cần được bổ sung, tăng cường để anh em yên tâm công tác.

Nguyện vọng của bộ đội Hải quân thì rất nhiều. Dầu biết rằng Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn luôn quan tâm nhưng nếu có điều kiện, chúng tôi mong muốn được quan tâm hơn nữa về chính sách hậu phương quân đội. Ví dụ như cán bộ, chiến sĩ ở Nhà giàn DK1, có người đi liên tục trong 6 tháng đến 1 năm mới được về thăm nhà, nên thiếu thốn, khó khăn cả về mặt vật chất và tinh thần. Nhiều trường hợp vợ, con cán bộ, chiến sĩ hiện vẫn phải đi thuê nhà để ở, nên mong muốn các ngành, các cấp và địa phương quan tâm hơn nữa đến vấn đề nhà ở công vụ, đáp ứng được phần nào cho cán bộ, chiến sĩ công tác nơi đảo xa, làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

*** Trân trọng cảm ơn đồng chí Tư lệnh!**

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc,
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM
(thứ 8 từ phải vào), trưởng Đoàn
Đại biểu TPHCM và đồng chí
Nguyễn Thị Quyết Tâm
(thứ 7 từ phải vào) trao tặng các
phần quà của Đảng bộ,
chính quyền và quân dân TPHCM
cho các chiến sĩ là con em
thành phố đang thực hiện
nhiệm vụ ở Côn Đảo





PHẦN II:
TÌNH QUÂN-DÂN
NƠI ĐẢO XA

KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH TRÊN VÙNG BIỂN ĐẢO TÂY NAM

► QUANG QUÝ

Những tư liệu, hình ảnh, câu nói của Bác Hồ được những đôi bàn tay tỉ mỉ chỉnh sửa, trang trí. Quá trình vận chuyển lên xuống tàu để đi đến các điểm đảo, nhà giàn DK1 được các đại biểu thực hiện hết sức cẩn trọng, kín chu. Đó là một trong số rất nhiều điều ấn tượng về các công trình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” được thành viên đoàn công tác thực hiện để trao tặng đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các điểm đảo, nhà giàn DK1 thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là món quà ý nghĩa, thiêng liêng nhất mà những người con TPHCM mang theo trong hải trình dọc các điểm đảo của vùng biển Tây Nam.

TÂM HUYẾT VỚI CÔNG TRÌNH Ý NGHĨA

Nhận được thông tin về ý tưởng trao tặng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến các điểm đảo trước ngày lên đường, nhiều thành viên tỏ ra lo lắng vì chưa bao giờ đặt chân đến những vùng đất này nên việc thực hiện công trình gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, xen lẫn những thách thức, bí ý tưởng ban đầu, sự háo hức, tâm huyết của các tổ (đoàn công tác chia thành 6 tổ, đặt tên theo các đảo, nhà giàn đến thăm) đã giúp các tổ tạo ra những công trình ấn tượng, phù hợp với đặc điểm không gian ở nơi đoàn đến.

Nhớ lại những ngày đầu lên ý tưởng, đại biểu Cao Thị Nhung, Phó giám đốc Quỹ Doanh nhân vì cộng đồng và đại biểu Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển TPHCM thuộc tổ 2 (Tổ Nhà giàn DK1) liên tục họp bàn với các tổ viên về việc thiết kế công trình sao cho phù hợp với không gian nhà giàn DK1/10 để hàng ngày cán bộ, chiến sĩ ở đây có thể nghiên cứu, tìm hiểu một cách thuận tiện. Ý tưởng thực hiện công trình dạng hình khối được nhiều người đưa ra nhưng với cách trình bày này sẽ chiếm diện tích nên sau khi tham khảo những người từng đến nhà giàn, các thành viên quyết định trang trí theo dạng bảng tin trên khung cứng để có thể cơ động di chuyển đến nhiều vị trí khác nhau. Chị Cao Thị Nhung cho biết: “Sau khi thống nhất ý tưởng, nhóm phân công người tìm hiểu tư liệu để minh họa, người sưu tầm hình ảnh; người lên bố cục, thiết kế của công trình. Dù rất bận rộn với công việc chuyên

môn nhưng khi tận tay thực hiện chúng tôi đều rất tâm huyết”.

Lấy cảm hứng từ chủ đề “Bác Hồ với biển đảo quê hương”, các thành viên tổ 1 (Tổ Hòn Khoai) khi trao tặng công trình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh khiến cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo Hòn Khoai rất xúc động. Ông Đậu An Phúc, Phó Chủ tịch UBND quận 12 (nay là Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM), Tổ trưởng Tổ Hòn Khoai, cho biết, ở cơ quan, đơn vị của các thành viên đều đã thực hiện công trình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhưng để thực hiện rồi vận chuyển một quãng đường xa trên biển là điều ai cũng lo lắng. Nhưng với một công trình ý nghĩa lại được trưng bày trên biển đảo quê hương nên mọi người rất quyết tâm. Các nhiệm vụ phân công đều được các thành viên nhiệt tình hưởng ứng, với mong muốn góp phần lan tỏa hơn nữa việc Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, chiến sĩ trên đảo.

“Đi ngược” cách làm nhiều tổ khác, công trình Không gian văn hoá Hồ Chí Minh của tổ 3 (Tổ đảo Thổ Chu) được đánh giá là công trình được thực hiện cầu kỳ, ấn tượng nhất khi “ra mắt” cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên hòn đảo tiền tiêu này. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thuế TPHCM, tổ trưởng tổ 3, cho biết khi lên ý tưởng cho công trình này, các thành viên tính đến yếu tố bền vững, thiết thực và trang trọng nên ngoài các tư liệu là hình ảnh, trích dẫn câu nói của Bác, đã sưu tập rất nhiều sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh để vừa trưng bày. “Chúng tôi cũng điểm vào đây chiếc khăn rằn của người dân Nam bộ để nhớ về những tình cảm Bác Hồ dành cho đồng bào miền Nam. Trong khuôn viên hội trường của Trạm ra đa trên đảo Thổ Chu, góc Không gian văn hóa Hồ



Không gian văn hóa Hồ Chí Minh do các thành viên Tổ 3 “Thổ Chu” trao tặng quân và dân trên đảo Thổ Chu



Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được các đại biểu thực hiện trên tàu KN-290 sau đó trao tặng tới quân và dân trên nhà giàn DK1/10 và các đảo Tây Nam

Chí Minh được đặt ở vị trí trang trọng càng toát thêm sự tôn nghiêm, ý nghĩa đối với cán bộ, chiến sĩ đang đóng chân nơi đây”, ông Dũng nói.

Là đại biểu trong hải trình lần này, PGS.TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học KHXX-NV ĐHQG-TPHCM cho rằng, đến với các điểm đảo, nhà giàn trên vùng biển Tây Nam lần này, bên cạnh các món quà mang ý nghĩa tinh thần cũng như vật chất nhằm nâng cao đời sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, những nội dung khắc họa về cuộc đời của Bác, những mẫu chuyện, thơ ca về biển đảo và không gian triển lãm số hóa một số địa chỉ đỏ, di tích lịch sử ở đất liền được thiết kế thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh vừa là sự động viên, gửi gắm niềm tin về tình quân dân trao gửi đến cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm kiên cường bám trụ nơi đầu sóng, ngọn gió, cột mốc sống để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, mưu sinh.

LAN TỎA GIÁ TRỊ VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH

Là trưởng đoàn đại biểu đại diện cho quân và dân TPHCM đến thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các điểm đảo, nhà giàn vùng biển Tây Nam, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM đã cùng các thành viên trong đoàn trực tiếp trao tặng các công trình Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại sáu điểm đảo: Hòn Khoai, Thổ Chu, Hòn Đốc, Nam Du, Hòn Chuối và nhà giàn DK1/10.

Đón nhận công trình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh từ quân và dân TPHCM, Đại úy Bùi Ngọc Định, Chính trị viên trạm Rada 595, đảo Hòn Khoai và các cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị rất cảm động với món quà ý nghĩa này. Đại úy Bùi Ngọc Định cho biết, tại đảo Hòn Khoai, ngoài tượng Bác



Hồ và một số ít tư liệu, hình về Bác được lưu trữ tại tủ sách thì công trình này là món quà anh em đơn vị mong chờ từ lâu. Với công trình được thiết kế công phu, các cán bộ, chiến sĩ có thêm nhiều tư liệu quý để tham khảo, tìm hiểu về vị cha già của dân tộc. Cán bộ, chiến sĩ tại đảo Hòn Khoai khẳng định, món quà này không chỉ có ý nghĩa động viên về mặt tinh thần mà còn tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ đơn vị yên tâm công tác, bám biển, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đại úy Nguyễn Đình Đức, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/10 cùng cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị khi đón nhận công trình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã khẳng định, đây thực sự là một công trình ý nghĩa đối với đơn vị để trưng bày trên nhà giàn khi nó chứa đựng rất nhiều tư liệu quý về Bác. Đơn vị sẽ trưng bày ở một vị trí trang trọng nhất để hàng ngày được nhìn thấy hình ảnh của Bác, những bài học Bác truyền dạy đến lớp lớp

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh do các thành viên Tổ 5 “Nam Du” trao tặng quân và dân trên đảo Nam Du



Không gian văn hóa Hồ Chí Minh do các thành viên Tổ 2 “Nhà giàn” trao tặng cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10



Không gian văn hóa Hồ Chí Minh do các thành viên Tổ 4 “Hòn Chuối” trao tặng quân và dân trên đảo Hòn Chuối



Không gian văn hóa Hồ Chí Minh do các thành viên Tổ 1 “Hòn Khoai” trao tặng cán bộ, chiến sĩ trên đảo Hòn Khoai



Không gian văn hóa Hồ Chí Minh do các thành viên Tổ 6 “Hòn Đốc” trao tặng quân và dân trên đảo Hòn Đốc

cháu con. Món quà này cũng sẽ giúp cán bộ, chiến sĩ vững tin hơn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Thời gian qua, các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố đã tập trung xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh với nhiều cách làm đa dạng, phong phú. Sau gần 3 năm triển khai, toàn thành phố hiện có hơn 2.900 thiết chế vật thể giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật viết về thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với công trình đặc biệt này, sự lan tỏa đang ngày càng sâu rộng, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã và đang hiện hữu khắp nơi. Những tư tưởng, lời dạy của Bác cũng được các tầng lớp nhân dân thành phố học và ứng dụng hằng ngày trong đời sống, lao động, học tập. Và khi những công trình đó hiện diện giữa biển trời quê hương càng thêm khắng định tấm lòng trân quý, yêu thương của nhân dân TPHCM dành cho Bác Hồ kính yêu.



Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã và đang được chính quyền và nhân dân TPHCM triển khai sâu rộng, thiết thực và thực sự lan tỏa đến các cán bộ, các tầng lớp nhân dân ở thành phố mang tên Bác. Và khi không gian đó hiện diện trên biển đảo quê hương thì càng trở nên ý nghĩa hơn. Những công trình ý nghĩa này không chỉ thực hiện một cách hiệu quả Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà còn thể hiện sự gắn bó mật thiết giữa nhân dân thành phố và các lực lượng đang bảo vệ chủ quyền Tổ quốc cùng học tập và làm theo lời Bác Hồ kính yêu”.

Đồng chí NGUYỄN PHƯỚC LỘC

SẮT SON TÂM LÒNG BIỂN ĐẢO

Tháp tùng Đoàn đại biểu TPHCM ra thăm cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở vùng biển Tây Nam và nhà giàn DK1/10 những ngày giữa tháng 11 vừa qua, nghe kể những câu chuyện về công việc, cuộc sống nơi đảo xa, chúng tôi càng hiểu thêm những vất vả, ý chí quật cường của người lính hải quân nơi đầu sóng ngọn gió - những người đang ngày đêm vững niềm tin, chắc tay súng bảo vệ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc.

BÀI 1:

NHỮNG “ĐÓA SEN” TRÊN MẶT BIỂN

► QUANG HUY

4 giờ 30 sáng, khi còn đang trong trạng thái lơ đãng, bất chợt tiếng loa từ boong chỉ huy tàu KN-290 vang lên: “Toàn tàu báo thức, báo thức toàn tàu, hết giờ nghỉ”. Chúng tôi bật dậy, hối hả chuẩn bị quân tư trang để 5 giờ rời tàu, lên xuồng vượt sóng tới nhà giàn DK1/10.

“THÉP” GIỮA TRÙNG KHƠI

Bình minh dần ló rạng, nắng lấp lánh trên những cánh sóng. Chúng tôi mang tâm trạng háo hức lần đầu được đến với nhà giàn DK1. Nhưng sóng biển cao 1,2-1,5m, gió giật mạnh làm chiếc xuồng chao đảo dữ dội. Việc tiếp cận nhà giàn DK1/10 vô cùng khó khăn. Gần 1 giờ kiên trì, xuồng cũng tiếp cận được chân đế nhà giàn.

Theo hiệu lệnh của thuyền trưởng, từng thành viên bám nhanh vào những bậc thang trơn tuột, nhanh chóng leo lên sàn công tác của nhà giàn. Nơi đó có những người lính trẻ đưa những bàn tay săn chắc hỗ trợ chúng tôi trèo lên trên và nói trong tiếng gió: “Anh cẩn thận. Mời anh lên nhà ạ!”.

Sau nghi thức chào quân đội, cái ôm chầm giữa

lãnh đạo đoàn đại biểu TPHCM và các cán bộ, chiến sĩ khiến nhiều người không khỏi xúc động. Đại úy Nguyễn Đình Đức, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/10, rất xúc động khi dù thời tiết xấu, đoàn đại biểu TPHCM vẫn quyết tâm vượt sóng để thăm cán bộ, chiến sĩ: “Chúng tôi rất biết ơn sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền, quân dân TPHCM đã tới thăm cán bộ, chiến sĩ nhà giàn giữa mùa biển động”.

Lính nhà giàn gọi những ngôi nhà thép sừng sững giữa biển là “nhà”. Nhà giàn DK1/10 được xây dựng từ năm 1994, cao khoảng 20m so với mặt nước biển. Nhiều đại biểu vẫn vương bởi ánh mắt, nụ cười, cái bắt tay ấm tình quân - dân..., nhưng khá bất ngờ là tiếng gà gáy vang giữa mênh mông biển trời, gợi nhắc về một vùng quê yên bình.

Chúng tôi háo hức đi thăm từng vạt rau trồng trong các hộp xốp đặt bên rìa nhà giàn đang vươn mình xanh nõn. Nơi tập luyện thể thao với những tay tạ bóng loáng mồ hôi người tập. Bếp gọn gàng

Nhà giàn DK1/10



Cán bộ, chiến sĩ tàu KN-290 đưa các đại biểu ra thăm Nhà giàn DK1/10





Trung sĩ báo vụ Nguyễn Tấn Giàu trong ca trực trên Nhà giàn DK1/10

sạch sẽ, chăn màn trên giường ngủ được gấp vuông vức...

Chông chênh giữa biển, nhìn lên là bầu trời, nhìn xuống là biển sâu thăm thẳm, vậy mà có những người lính đã bám trụ, dành gần hết tuổi thanh xuân cho nhà giàn. Thiếu tá, bác sĩ quân y Bùi Văn Thọ năm nay đã gần 50 tuổi, hơn 1/3 số tuổi đó anh dành cho 7/15 nhà giàn. Tháng 3-2023, khi đang làm nhiệm vụ ở nhà giàn thì anh nhận tin cha mất. Không thể về chịu tang, trong lòng anh day dứt. Được đồng đội chia sẻ, các cấp chỉ huy động viên, anh đã vượt qua thời khắc khó khăn đó để cùng đơn vị hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Đi biển biệt, 7 cái tết gần nhất anh chưa đón cùng gia đình.

Được hỏi vì sao không xin vào bờ công tác cho gần vợ con, Thiếu tá Bùi Văn Thọ cười hiền: “Người lính thì ở đâu cũng làm nhiệm vụ cho đất nước. Lúc đầu, nhất là khi có gia đình, tôi cũng muốn vào bờ, nhưng lúc đêm về lại nhớ đồng đội da diết, vậy là động viên vợ rồi ra nhà giàn, gần bố mãi đến giờ. Tết này tôi được về phép sum vầy bên gia đình, sau đó sẽ tiếp tục nhận nhiệm vụ ở nhà giàn khác. Lính mà, được cống hiến, phục vụ hết 15 nhà giàn tôi mới toại nguyện”.

Là người con duy nhất của TPHCM đang làm nhiệm vụ tại nhà giàn DK1/10, Trung sĩ báo vụ Nguyễn Tấn Giàu (20 tuổi, ngụ quận 8) hàng ngày tham gia trực canh, quan sát, nắm bắt thông tin liên lạc và tham gia huấn luyện chiến đấu. Giàu chia sẻ, vào quân ngũ cũng là lần đầu tiên xa nhà, Giàu nhận nhiệm vụ từ ngày 15-1-2024 với rất nhiều bỡ ngỡ. Theo thời gian, được sự động viên,

hỗ trợ của đồng chí, đồng đội, cảm giác nhớ nhà qua nhanh.

“Những ngày huấn luyện nắng lửa và muối mặn biển khơi, tôi mới hiểu được vất vả, gian khổ của thế hệ cha anh đi trước. Tôi thấy mình trưởng thành lên từng ngày trong tình yêu thương của đồng chí, đồng đội. Vững niềm tin, chắc tay súng, canh giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc là nhiệm vụ mà tôi ghi nhớ và thực hiện thật tốt để luôn xứng đáng, tự hào là người con của TPHCM, là người lính nhà giàn”, Trung sĩ báo vụ Nguyễn Tấn Giàu bày tỏ.

NHỮNG NGƯỜI CON ƯU TÚ

Có mặt cùng đoàn đại biểu TPHCM ngay từ ngày đầu hải trình tại Lữ đoàn 125 Hải quân - Quân chủng Hải quân, Trung tá Trịnh Văn Nghị, Chính trị viên phó Tiểu đoàn DK1, chia sẻ, hơn 35 năm xây dựng, chiến đấu, phát triển và trưởng thành, thế hệ cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 đã viết nên truyền thống “Kiên cường dũng cảm, vượt mọi khó khăn, đoàn kết kỷ luật, giữ vững chủ quyền”.

Truyền thống ấy khắc sâu trong tâm khảm của cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1. Trong niềm tự hào hôm nay, không thể không nhắc đến những khúc

tráng ca của tiểu đoàn. Bởi để có những “pháo đài” giữ biển vững chãi như ngày nay, luôn có hình bóng dũng cảm và kiên cường của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 đã trải qua bao hy sinh gian khổ trước cuồng phong, bão tố.

Trung tá Trịnh Văn Nghị kể: Đêm ngày 4, rạng sáng 5-12-1990, cơn bão số 10 có sức giật trên cấp 12 đổ bộ vào khu vực Nam Biển Đông, nơi có nhà giàn DK1/3 cụm Phúc Tần. Dưới sự chỉ huy của Trung úy Bùi Xuân Bổng, Chỉ huy trưởng nhà giàn và Thượng úy, Chính trị viên phó Trần Hữu Quảng, tập thể cán bộ, chiến sĩ nhà giàn ra sức chống chọi với bão tố.

Nhà giàn bị quật đổ, cuốn trôi 8 cán bộ, chiến sĩ. Thượng úy Trần Hữu Quảng đã nhường chiếc phao cá nhân và miếng lương khô cuối cùng của mình cho chiến sĩ, để rồi mãi mãi ra đi vào lòng biển cả. Trong 8 cán bộ, chiến sĩ của nhà giàn DK1/3 hôm ấy, cùng với Thượng úy Trần Hữu Quảng, Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp Trần Văn Là (quân y) và chiến sĩ Hồ Văn Hiền (nhân viên cơ điện) đã anh dũng hy sinh.

Đó còn là tấm gương hy sinh của Đại úy, liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Quang Chương, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/6. Rạng sáng 13-12-1998, đối mặt với sóng dữ, gió giật dữ dội của cơn bão số 8, nhà giàn DK1/6 đã bị xô nghiêng. Đại úy Vũ Quang Chương đã bình tĩnh chỉ huy cán bộ, chiến sĩ rời nhà giàn, thu xếp tài liệu, cuốn lá cờ Tổ quốc vào lòng và rời nhà giàn sau cùng.

Trong cơn cuồng phong đó, anh và Chuẩn úy Quân nhân chuyên nghiệp Lê Đức Hồng, Chuẩn úy Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn An đã hòa mình vào sóng nước biển khơi. Chuẩn úy Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn An ra đi, để lại nỗi đau vô bờ nơi người vợ trẻ và con nhỏ mới chào đời chưa kịp nhìn mặt cha. Chuẩn úy Quân nhân chuyên nghiệp Lê Đức Hồng đã cố gắng đến cùng để giữ vững thông tin liên lạc với Sở Chỉ huy Quân chủng. Khi nhà giàn DK1/6 bị đổ, anh chỉ kịp gửi lời chào “Vĩnh biệt đất liền” rồi hy sinh!

Trung tá Trịnh Văn Nghị khẳng định: “Từ trong

Chuẩn đô đốc Lê Bá Quân, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, cho biết: Vào thời điểm năm 1987, đầu năm 1988, tình hình chủ quyền khu vực Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp. Do đó, tháng 10-1988, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân giao nhiệm vụ cho Lữ đoàn 171 Hải quân cùng Hải đoàn 129 bảo vệ thêm lục địa phía Đông Nam thuộc Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo.

Các cụm Kinh tế - Khoa học, kỹ thuật - Dịch vụ (gọi tắt là DK1) được xây dựng nhằm bảo vệ chủ quyền vùng biển, thêm lục địa phía Nam của Tổ quốc cũng như thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế biển. Tới tháng 7-1989, nhà giàn DK1 đầu tiên được xây dựng, thuộc cụm Phúc Tần.

Hiện nay, có 15 nhà giàn hiển hiện vững chắc trên các bãi ngầm ở khu vực thêm lục địa phía Nam của Tổ quốc, như những “đóa sen” nở trên mặt biển, tạo thành một vành đai thép, giúp chốt giữ, bảo vệ vững chắc chủ quyền thêm lục địa phía Nam của Tổ quốc.



Nhà giàn DK1/10

sâu thăm lòng mình, chúng tôi nguyện mãi tiếp bước, xứng đáng với niềm tin và lý tưởng của thế hệ đi trước; quyết đem hết sức mình hiến dâng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng - Nhà nước, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và nhân dân giao phó, với công lao và sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ”.

Giờ phút chia tay, mỗi thành viên trong đoàn đại biểu TPHCM dâng trào tình yêu thương và sự cảm phục đối với các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10. Họ là điểm tựa của đất liền, của Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

BÀI 2:

“MẮT THẦN” GIỮA TRÙNG KHƠI

Lực lượng bộ đội ra đa nói chung và ra đa Hải quân nói riêng có một niềm tự hào là được ví như “đôi mắt thần” của biển. Đó là điều vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề, đòi hỏi những người lính biển trên núi phải duy trì nghiêm nền nếp để quan sát, phát hiện, không để sót bất cứ mục tiêu nào trên biển, trên không tầm thấp. Ý chí kiên cường, tinh thần vượt khó của các anh đã góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, mang lại sự bình yên cho đất nước.

Đại tá Trịnh Xuân Tùng,
Tư lệnh Vùng 5 Hải quân
(thứ 2 từ phải vào) kiểm tra
công tác trực, sẵn sàng
chiến đấu của cán bộ
chiến sĩ trạm ra đa 605 –
Trung đoàn 551

▶ QUANG HUY - VĂN ĐỊNH

BỀN BỈ CẮM CHỐT

Trong 7 điểm đảo mà đoàn đại biểu TPHCM tới thăm (gồm Hòn Khoai, Thổ Châu, Hòn Chuối, Nam Du, Hòn Đốc, Phú Quốc và Côn Đảo) thì Hòn Khoai (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) là đảo duy nhất không có dân cư sinh sống. Để vào đảo, chúng tôi ngồi xuồng mất gần 1 giờ mới tới cầu cảng, rồi đi theo con đường vòng cung chừng 3km giữa rừng nguyên sinh để đến Trạm ra đa 595, Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân, nằm trên độ cao 318m so với mực nước biển.

Theo lời Đại úy Nguyễn Đình Phúc, Trạm trưởng Trạm ra đa 595, trên đảo không có dân cư sinh sống. Do đó, các chiến sĩ phải tận dụng mọi chỗ đất trống để trồng rau, nuôi thêm gia súc, gia cầm cải thiện bữa ăn. Nguồn nước ngọt để sinh hoạt, phục vụ tăng gia sản xuất đều được sử dụng

từ nước mưa dự trữ. Thông qua hệ thống máy lọc RO do Đảng bộ, chính quyền và quân dân TPHCM trao tặng, nguồn nước được đảm bảo an toàn.

Việc tăng gia sản xuất không chỉ nhằm đảm bảo nguồn thực phẩm tại chỗ mà còn là nhiệm vụ song song với công tác huấn luyện tại đơn vị. Khó khăn là vậy, nhưng các cán bộ, chiến sĩ luôn phối hợp với Hạt Kiểm lâm, Đồn Biên phòng Hòn Khoai và trạm hải đăng tích cực tham gia cứu nạn, phòng chống cháy rừng... Đồng thời, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác, bảo đảm an toàn đơn vị và khu vực đóng quân.

So với đảo Hòn Khoai, đường đi ở đảo Hòn Chuối (Cà Mau) khó khăn hơn. Đường lên Trạm ra đa 615 dốc đứng với gần 400 bậc thang, có đoạn bậc thang gần như thẳng đứng, sải chân người lớn phải vươn hết cỡ mới lên được. Lính hải quân trên đỉnh Trạm ra đa 615 mỗi ngày lên xuống con dốc này hàng chục bận.

Thượng úy Nguyễn Trung Khắc, cán bộ Trạm ra đa 615, đã có gần chục năm ở Hòn Chuối. Anh kể, ngày đầu mới đến nhận nhiệm vụ, bản thân hơi “sốc” bởi ngoài khó khăn về địa hình nơi đây, anh biết được người dân trên đảo phải sống di cư



theo mùa: nửa năm sống bên này đảo, nửa năm sống bên kia đảo nên còn nhiều khó khăn.

Thuận lợi hơn Hòn Chuối, đảo Hòn Đốc (nằm trong quần đảo Hải Tặc) thuộc xã Tiên Hải, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, giáp với tỉnh Kep của Campuchia, rộng 11km², là đảo lớn nhất trong quần đảo Hải Tặc. Nơi đây có nhiều tuyến đường thông thương quan trọng giữa 2 quốc gia. Cột mốc chủ quyền dựng năm 1958 đặt ở phía Tây Hòn Đốc ghi rõ tên các đảo. Dân đi biển vẫn quen gọi là đảo Hải Tặc bởi nơi đây từng bị cướp biển lộng hành.

Đứng trên đài quan sát của Trạm ra đa 625 có thể thấy rõ một số đảo thuộc tỉnh Kep của Campuchia, nằm cách hơn 3 hải lý. Những cánh sóng ra đa trở thành “con mắt” quan sát mọi di biến động trên vùng biển Hà Tiên, bao gồm cả hoạt động buôn lậu, đánh bắt trái phép thủy hải



Cán bộ Trạm ra đa 605, Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân tập trung cao độ quan sát, theo dõi mục tiêu qua ra đa và ống nhòm chuyên dụng

sản. Ra đa hải quân như trinh sát chỉ thị mục tiêu để lực lượng chấp pháp trên biển nắm thông tin, kịp thời xử lý tình huống phát sinh.

Trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ các trạm ra đa, các anh không giấu được niềm vui khi gửi gắm tình cảm của lính đảo với hậu phương nơi đất liền. Thiếu tá Phùng Sĩ Chương, Trạm trưởng Trạm ra đa 625, chia sẻ: “Ở nơi đảo xa, những người lính hải quân chúng tôi luôn chắc tay súng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Mong gia đình, người thân luôn khỏe mạnh, nhân dân ở đất liền yên tâm tin tưởng, chúng tôi hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

KHÔNG ĐỂ SÓT, LỘT MỤC TIÊU

Chúng tôi lên Trạm ra đa 605, Trung đoàn 551 (Phú Quốc) khi bóng chiều đã ngã, nhưng kíp trực của đơn vị vẫn tập trung cao độ quan sát, theo dõi mục tiêu trên màn hình ra đa và ống nhòm chuyên dụng. Đại úy Đỗ Đình Nam, Trạm trưởng Trạm ra đa 605, cho biết: “Nhiệm vụ của trạm là quan sát, phát hiện các mục tiêu trên biển, trên không tầm thấp, xác định kiểu loại, hành động để kịp thời báo cáo về sở chỉ huy cấp trên và các đơn vị hiệp đồng; đồng thời xác minh, dẫn dắt, chỉ thị mục tiêu cho các lực lượng xử lý khi có tình huống”.

Tại vị trí quan sát “mắt thần” của đơn vị, theo yêu cầu của đồng chí Đại tá Trịnh Xuân Tùng, Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Thượng úy Phan Ngọc Đại, nhân viên trạm, giới thiệu mạch lạc, đầy đủ về cấu tạo, tính năng kỹ thuật, chiến thuật của ống nhòm, hướng quan sát chủ yếu và các mục tiêu quan sát được trong ca trực. Bên trong phòng trực điều hành, không khí làm việc của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ rất nhộn nhịp, khẩn trương bởi các mục tiêu liên tục xuất hiện.

Bắt tay từng cán bộ, chiến sĩ, Đại tá Trịnh Xuân Tùng tỏ rõ sự hài lòng về trình độ và trách nhiệm của bộ đội; đồng thời khích lệ: “Khu vực đơn vị được giao quan sát có lưu lượng phương tiện tàu, thuyền hoạt động lớn. Đây là địa bàn “nóng” về buôn lậu, xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, có nguy cơ xảy ra vi phạm khai thác hải sản trái phép, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ đơn vị phải bám đài trạm, duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện, chế độ

canh trực, tích cực quan sát, phát hiện, không để sót, lọt mục tiêu, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn trên biển, cùng các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.



Thiếu tá Nguyễn Hải Đăng (thứ 2 từ phải vào)

“ANH CẢ” CỦA TRẠM RA ĐA 620

Gần bó với vùng biển Tây Nam và các đài, trạm ra đa Vùng 5 Hải quân ngay từ khi ra trường đến nay đã gần 30 năm, Thiếu tá Nguyễn Hải Đăng, Tiểu đội trưởng ra đa, Trạm ra đa 620, Trung đoàn 551, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động trong công tác.

Đảm nhiệm cương vị tiểu đội trưởng ra đa từ năm 1999 đến nay, Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Hải Đăng luôn ý thức: lực lượng do anh phụ trách đóng vai trò nòng cốt của trạm, cũng như tầm quan trọng của trạm là con “mắt thần” giữ biển. Với tinh thần “Vào phòng máy là vào vị trí chiến đấu”, anh luôn gương mẫu, đi đầu trong huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ quan sát, nhất là những thời điểm thời tiết phức tạp như ban đêm, mưa to, gió lớn, sương mù...

Không chỉ tự xây dựng cho mình ý thức trách nhiệm, Thiếu tá Nguyễn Hải Đăng còn thường xuyên quán triệt, giáo dục cho chiến sĩ về tính chất quan trọng của vùng biển Tây Nam; về vị trí, tầm quan trọng của trạm, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm cho bộ đội trong việc tự giác bám máy, bám đài. 5 năm qua, Thiếu tá Nguyễn Hải Đăng cùng tập thể tiểu đội ra đa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan sát phát hiện; không xảy ra lơ là, mất cảnh giác dẫn tới sai sót, nhầm lẫn mục tiêu, nhất là các mục tiêu quan trọng. Anh được đồng chí, đồng đội thường gọi bằng hai tiếng thân thương “Anh cả!”.

BÀI 3:

KHÁT VỌNG ƯƠM MẦM NƠI ĐẢO XA

▶ QUANG HUY - VĂN ĐỊNH - TRUNG VIỆT

“GIEO CHỮ” Ở HÒN CHUỐI

Các điểm đảo trên vùng biển Tây Nam đều xa đất liền, phương tiện đi lại không thuận lợi nên việc “gieo chữ” cho những “mái đầu khét nắng” nơi đây gặp nhiều khó khăn. Vậy nhưng ở nơi đó, ngày qua ngày vẫn có những người lính biên phòng, thầy cô giáo đang cần mẫn gieo mầm tri thức, thắp sáng tương lai cho con em nhân dân trên đảo.

Trong hải trình, đoàn đại biểu TPHCM đến với đảo Hòn Chuối (thuộc thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi đặt chân đến đây là hình ảnh những căn nhà tạm, lưng bám vào thành núi, mặt hướng ra biển cả. Trong màu xanh bất tận của rừng, của biển vây lấy những căn nhà, thấp thoáng bóng áo trắng, khăn quàng đỏ của học trò đang tiến về lớp học.

Để tới lớp, các em phải leo 375 bậc thang dốc đứng lên giữa đỉnh đảo - nơi có lớp học tình thương được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Chuối mở từ năm 1995, thời điểm bắt đầu

có người dân ra đây sinh sống. Có thời gian lớp học gián đoạn vì cán bộ biên phòng phải luân chuyển nhận nhiệm vụ mới, người khác đến thay lại không thể cáng đáng việc đứng lớp. Lớp học được duy trì đều đặn, không bị ngắt quãng hơn 15 năm qua từ khi Thiếu tá Trần Bình Phục ra công tác tại đảo.

Lớp học của “thầy giáo quân hàm xanh” Trần Bình Phục là căn nhà cấp 4 rộng khoảng 30m², có 3 chiếc bảng gắn vào 3 mặt tường, mỗi bảng ghi chép nội dung khác nhau. Những năm trước, lớp có từ 22-30 học sinh. Đến năm 2024, lớp còn 12 em do nhiều học sinh đã lớn, chuyển vào đất liền học tiếp.

Lớp học được chia thành 5 nhóm lớp, từ lớp 1 đến lớp 5, nên Thiếu tá Trần Bình Phục phải xoay người liên tục từ tám bảng dạy cho nhóm này đến tám bảng dạy cho nhóm khác. Việc dạy học cho nhiều độ tuổi khác nhau, nhiều chương trình học trong cùng một lớp là điều không dễ dàng với người thầy mang quân hàm xanh ấy.

“Những ngày đầu tiên mới bắt đầu dạy học, tôi



Thiếu tá Trần Bình Phục đón các em học sinh tới lớp học



Đồng chí NGUYỄN PHƯỚC LỘC, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Trưởng đoàn đại biểu TPHCM thăm lớp học của “thầy giáo quân hàm xanh” Trần Bình Phục

như người tự kỷ vậy. Ngày thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị, tối soạn giáo án, rồi lên lớp... Các em ở đây tiếp xúc với môi trường bên ngoài hạn chế, hiểu biết về kiến thức xã hội không nhiều nên có những lúc tôi muốn bỏ cuộc. Rồi giai đoạn đó qua đi, khi tôi tìm được hướng ra cho cả thầy và trò, giờ thì chỉ mong mỗi ngày được tới lớp bởi tình yêu trẻ khó tả thành lời”, Thiếu tá Trần Bình Phục chia sẻ về hành trình “gieo chữ” của mình.

Anh bày tỏ: “Nhờ sự quan tâm của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Cà Mau, cấp ủy, chỉ huy đơn vị tạo mọi điều kiện thuận lợi để duy trì lớp học; đồng thời nhận được sự hỗ trợ của các địa phương, trong đó có Đảng bộ, chính quyền và quân dân TPHCM nên lớp học, cơ sở vật chất đã được cải thiện hơn về điều kiện dạy và học”.

Đưa từng bé nhỏ nhất trở xuống chân đảo, rồi lại ngược lên dìu những bé lớn hơn, màu áo xanh của người lính vùng biển ướt sũng. Thiếu tá Trần Bình Phục nói: “Trời hôm nay mưa bất chợt, bậc thang rất dễ trơn trượt, nguy hiểm cho các em. Mình chịu khó một chút nhưng các em sẽ an toàn. Sắp tới sẽ có một chiến sĩ trẻ nối tiếp, hỗ trợ tôi dạy chữ cho các em. Vất vả đến mấy chúng tôi cũng không bỏ cuộc”.

THỔ CHÂU LÀ NHÀ

32 năm trước, chiến sĩ trẻ Bùi Anh Dũng theo tàu ra quần đảo Thổ Chu (Kiên Giang) nhận nhiệm vụ tại Trạm ra đa 610, Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân, chuyển đi cách quê hương Vĩnh Bảo, Hải Phòng hơn 2.000km. Năm đó, anh Dũng tròn 20 tuổi, cái tuổi của sức trẻ và niềm khát khao cống hiến.



Lớp học của “thầy giáo quân hàm xanh” Trần Bình Phục trên đảo Hòn Chuối

“Khi đó đảo thưa vắng, chủ yếu là bộ đội. Lúc mới ra có những lúc nhớ nhà đến trào nước mắt”, Trung tá Bùi Anh Dũng, cán bộ Trạm ra đa 610, nhớ lại.

Thế rồi những cư dân đất liền đầu tiên đến đảo vào năm 1993, khi tỉnh Kiên Giang đưa các hộ dân ra đảo phát triển kinh tế, xây dựng thể trận quốc phòng an ninh. Cùng năm, xã đảo Thổ Châu (quần đảo Thổ Chu) trực thuộc huyện Phú Quốc (nay là TP Phú Quốc) được thành lập. Có dân, có trẻ nhỏ, đảo như “ấm” lên!

Nhưng với anh Dũng là nỗi nhớ gia đình da diết. Chuyển cắt phép về Hải Phòng (1994), anh nói rõ ý định với 2 bên nội ngoại về việc sẽ đưa vợ con ra định cư ở đảo. Không muốn vợ chồng son xa nhau biệt lập, nhưng chị Hà Thị Oanh, vợ anh, phân vân ra đảo không biết làm gì.

“Mình trồng trọt, chăn nuôi, mọi người làm gì



thì làm nấy”, anh thuyết phục. Chị Oanh gật đầu, quyết tâm theo chồng ra đảo dù lúc đó không hình dung được quần đảo Thổ Chu như thế nào mà chỉ nghe chồng kể về những đồng đội, đồng chí cũng đang sắt son một lòng vì Thổ Chu. Dãy nhà công vụ của Trạm ra đa 610 có thêm tổ ấm 3 người của anh Dũng, nâng lên 5 gia đình đồng đội.

Trẻ con đông dần, các lực lượng đóng chân trên đảo cát 1 phòng học khoảng 30m², gom hết trẻ nhỏ nhà bộ đội với cư dân vào lớp học khoảng 20 trẻ, đủ mọi lứa tuổi. Thầy giáo từ đất liền ra “phân thân” dạy đủ cấp học.

Thấy thầy giáo xoay trở vất vả, chị Oanh xin hỗ trợ trông các bé mầm non, cầm tay cho học trò lớp 1 tập viết, đánh vần, làm phép tính cơ bản. Sau này, chị được ngành giáo dục địa phương tạo điều kiện cho đi học sư phạm rồi đứng lớp. Đến năm 1996, Trường Tiểu học Thổ Châu thành lập. Giờ chị Oanh đã là Phó hiệu trưởng Trường TH-THCS Thổ Châu.

Cũng theo chồng là bộ đội ra Thổ Châu lập nghiệp, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Ngọc Huyền (vợ Trung úy Cao Xuân Tuấn) hiện công tác tại Trường Mầm non Thổ Châu. Chị Huyền chia sẻ, 2 vợ chồng cưới nhau vào đầu năm 2022, cũng là lúc chồng nhận nhiệm vụ ở xã đảo Thổ Châu. Không đắn đo, chị theo chồng ra đảo dạy học.

Kể về mái ấm của mình sau gần 3 năm ở đảo, ánh mắt chị ngập tràn hạnh phúc: “Ra đảo được ít tháng thì tôi có bầu, sau đó sinh 1 bé trai khỏe mạnh, khá khinh. Nuôi con ở nơi đảo xa nên tôi hiểu được những khó khăn của con trẻ nơi đây. Thực tế đó càng khiến mình yêu mến các con hơn”.



Cô giáo trẻ Nguyễn Thị Ngọc Huyền bên các bé lớp mầm, Trường Mầm non Thổ Châu thuộc xã đảo Thổ Châu

Chị Huyền mong ước: “Trường học ở xã đảo giờ được chăm lo tốt, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tạm đủ, các lớp học đã được lắp thêm tivi. Tuy nhiên, do xã đảo Thổ Châu cách đất liền khoảng 150km nên hệ thống điện chiếu sáng chưa được đầu tư. Buổi sáng, chúng tôi dùng máy nổ để thắp điện, sử dụng... Buổi chiều phải tiết kiệm, không nổ máy phát điện nên phải đưa học trò ra ngoài để học các môn ngoại khóa. Nhiều khi nắng nóng, thấy thương tội nhỏ lắm. Tôi ước trường sẽ được lắp hệ thống điện mặt trời để buổi trưa các con có thể ngủ ngon tại lớp, buổi chiều cô, trò không phải dạy và học dưới tán cây hoặc hành lang lớp học”.

Thổ Châu hiện có hơn 400 học sinh các cấp học từ mầm non đến THCS. Vào bậc THPT, các em được gia đình đưa về đất liền học tiếp. Hộ dân trên đảo đông gấp 30 lần so với hơn 30 năm trước, phần lớn nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, làm dịch vụ nghề cá.

Chị Oanh, chị Huyền và nhiều thầy, cô giáo khác của xã đảo có chung tâm nguyện: “Thổ Châu giờ đã là nhà - nhà của mái ấm và nhà để xây dựng phát triển”.

DẤU CHÂN TUỔI TRẺ TPHCM NƠI BIỂN ĐẢO TÂY NAM

▶ TRUNG VIỆT

Hải trình của tàu KN-290 đã đưa đoàn cán bộ, tuổi trẻ TPHCM hướng về vùng biển đảo Tây Nam và hoàn tất trở về với bao tình cảm thân thương từ đất liền gửi đến vùng biên cương của Tổ quốc. Chiếm đến 1/3 tổng quân số chuyển đi tới biển đảo Tây Nam, các bạn trẻ thành phố mang tên Bác đã để lại nhiều ấn tượng, hình ảnh đẹp với các đại biểu có mặt trong hải trình.

ÂM THẦM NHƯNG XÔNG XÁO

Làm nòng cốt tổ hoạt động suốt chuyến đi, hầu như các bạn đều kè kè chiếc bộ đàm bên người. Anh Nguyễn Nhật Bằng (Phó Bí thư thường trực Đoàn Trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TPHCM) lo hậu cần nên đến ngay cả lúc ngủ cũng không rời bộ đàm để còn kịp nhắc nhở nhau hoạt động. Mỗi ngày trước khi báo thức cả tàu, anh Bằng loay hoay chuẩn bị quà rồi cùng chiến sĩ mang ra mạn tàu chuyển xuống thuyền nhỏ đưa vào đảo. Hôm biển êm còn đỡ, gặp ngày biển động, mưa to, có khi sóng vỗ lên cả mét, việc vận chuyển càng vất vả. “Việc cần chuẩn bị tỉ mỉ một chút, có khó khăn nhất định nhưng niềm vui khi thấy mình đang được góp sức mang tình cảm của

lãnh đạo và nhân dân TPHCM đến với các chiến sĩ nên lại có thêm động lực nỗ lực”, anh Bằng bật cười.

Hầu như có rất ít thời gian chuẩn bị song công việc tại mỗi điểm đảo khá nhiều, từ thăm hỏi, tặng quà hay phục vụ văn nghệ... đều được các bạn trẻ TPHCM thầu hết, mang lại nhiều tiếng cười, tình cảm thân thương từ đất liền ra đảo. Trong khi đó, ngay trên tàu đã có không ít hoạt động gắn kết ấm áp cũng chính do những “chiếc áo xanh” đảm nhận. Khá đặc biệt trên chuyến hải trình này, các bạn lụi cùi vào bếp tự tay làm bánh giò, bánh rán rồi còn phụ các chiến sĩ nấu ăn cho cả đoàn.

Cuối ngày, các thành viên ngồi lại cùng nhau rút kinh nghiệm hoạt động trong ngày và chuẩn



Các thành viên Đoàn đại biểu TPHCM tập các điệu dân vũ trên tàu KN-290



Dấu chân tuổi trẻ thành phố nơi biển đảo - Các đại biểu thanh niên tổ chức các hoạt động vẽ tranh; làm bánh; trao tặng cây giống và hoạt động văn hoá văn nghệ tại chuyến hải trình

bị cho ngày tiếp theo. Chuyến đi này các bạn trẻ TPHCM đã gửi tặng chiến sĩ nhiều đầu sách, hình ảnh tư liệu để thực hiện Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn tặng bản đồ Việt Nam gắn với cuộc vận động "Tự hào một dải non sông", tủ sách thanh thiếu nhi, vải áo dài, quà tết...

HÀNH TRÌNH Ý NGHĨA VỚI TUỔI TRẺ

Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM Trần Thu Hà nói được lãnh đạo TP giao nhiệm vụ làm nòng cốt tổ chức các hoạt động trên tàu cũng như mỗi điểm đảo và nhà giàn DK1 là vinh dự của tuổi trẻ TP. Đáp lại sự tin tưởng ấy, các bạn đã chủ động tiếp cận thông tin, học hỏi kinh nghiệm từ các bộ phận của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Hội LHPN TPHCM khi từng phụ trách hành trình trước đây.

Các hoạt động được lên kế hoạch chi tiết từng giờ, từng buổi, từng ngày, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên. Hội đồng Đội TPHCM đã phát động thiếu nhi vẽ tranh, viết thư và thiệp chúc tết gửi đến cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, câu hát *Tàu ta lướt về Tây Nam mến thương, những trái tim rực hồng thành phố Bác* ngân vang suốt hành trình là sản phẩm do Thành Đoàn đặt hàng viết riêng cho chuyến hải trình này.

"Với 1/3 đại biểu đến thăm chiến sĩ, nhân dân ở vùng biển Tây Nam lần này là đoàn viên, thanh niên TP cho thấy sự quan tâm lớn của lãnh đạo TP dành cho thế hệ trẻ. Đó là cơ hội không dễ gì

có được nên mỗi bạn trẻ tham gia đều tiêu biểu, hoàn thành tốt nhất công việc nhưng cũng thấy mình cần tiếp tục phấn đấu đóng góp hơn nữa vào sự phát triển của TP sắp tới", đồng chí Thu Hà chia sẻ.

Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM cho rằng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc luôn là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp và ngày càng khó khăn hơn. "TPHCM, trong đó có tuổi trẻ TP sẽ luôn đồng lòng, sát cánh và là hậu phương vững chắc cho biên cương, biển đảo, nỗ lực vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc" - đồng chí Thu Hà nói.

CẢM NHẬN RÕ TÌNH YÊU TỔ QUỐC

Trở về từ chuyến đi, Phó Bí thư Quận Đoàn 12 Lê Thành Đạt nói được tham gia hải trình là niềm vinh dự và tự hào của một cán bộ Đoàn như anh. "Mình nhớ nhất hình ảnh các em nhỏ trên đảo Thổ Chu niềm nở đón đoàn công tác, yêu quý các anh chị lắm. Hòn đảo này được xem như đảo thanh niên với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa mà tuổi trẻ TPHCM thực hiện thời gian qua", anh Đạt bày tỏ.

Trong khi đó, anh Nguyễn Thanh Phong (Phó Bí thư Đoàn Xí nghiệp Cơ khí ô tô An Lạc) nói vẫn thấy nôn nao dù đã đặt chân lên đất liền như cảm giác khó tả lúc nhận thông tin sẽ được tham gia cùng đoàn đại biểu TPHCM đi chuyến này. Lần đầu tiên được phân công đảm bảo các hoạt động của đại biểu, tổ chức chương trình trên tàu giữa biển nên rất hồi hộp.

Anh Phong chia sẻ đã nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhất có thể những việc đã nhận và được giao. Chỉ một chút tiếc nuối khi thời gian lưu lại trên mỗi điểm đảo eo hẹp quá nên ít cơ hội trò chuyện nhiều với các chiến sĩ. "Tôi đặc biệt nhớ khoảnh khắc buổi sớm mai trên nhà giàn DK1/10, đứng giữa biển trời bao la của Tổ quốc mới cảm nhận rõ khó khăn, vất vả của chiến sĩ nhà giàn và thấy khó khăn mình gặp chẳng là gì. Nhìn các chiến sĩ ở nhà giàn DK1, tôi tự thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa bởi những điều mình đang đóng góp, cống hiến chưa là gì khi so với các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ giữa trùng khơi ấy" - anh Nguyễn Thanh Phong trải lòng.

HƠI ẤM GỬI TỪ HẬU PHƯƠNG

Nhiều năm qua, những hải trình yêu thương từ TPHCM đến với quân dân vùng biển đảo Tây Nam và nhà giàn DK1/10 đều đặn khởi hành. Trên những chuyến đi ấy, không chỉ động viên, thăm hỏi mà đã có nhiều phần quà, công trình ý nghĩa được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM gửi đến bà con như một sự tiếp sức, kết nối nghĩa tình.

▶ ĐIỂM MI

Đến Trạm ra đa 595 trên đảo Hòn Khoai (tỉnh Cà Mau), dạo một vòng quanh đơn vị, thấy không ít món quà thân thương mà đoàn đại biểu TPHCM đã tặng trong nhiều lần đến thăm trước đó. Điều đáng mừng là các công trình, phần quà đều được đưa vào sử dụng, phục vụ đời sống thường ngày của anh em chiến sĩ.

Ở lần đến thăm của năm 2024, TPHCM tiếp tục cùng cả nước mang theo “hơi ấm” từ đất liền ra với quân dân vùng biển Tây Nam. Nhưng để “hơi ấm” ấy thật sự có giá trị, ý nghĩa, trước chuyến đi, đoàn đã khảo sát điều kiện thực tế của các đơn vị đóng trên địa bàn. Qua đó, lựa chọn các công trình, phần quà phù hợp gửi đến các đơn vị, lực lượng để vừa đảm bảo nghĩa tình hậu phương nhưng vẫn sát nhu cầu thực tế.

Ngoài máy lọc nước RO, công trình vườn rau mái che, công trình sinh hoạt, học tập, huấn luyện, không gian văn hoá Hồ Chí Minh..., trên chuyến tàu KN 290 về với quân dân Tây Nam lần này còn có những món quà nhỏ xinh nhưng thấm nghĩa tình hậu phương – tiền tuyến. Đó là những chiếc bánh bao, bánh phu thê, bánh giò... được chính tay các đại biểu làm ngay trên tàu mỗi ngày để sớm mai mang đến tặng quân dân.

Mang theo gốc xoài tứ quý để tặng đảo Hòn Khoai (xã Tân An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau), anh Nguyễn Đoàn Xuân Trường - Phó Bí thư Đoàn Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, hào hứng cho biết ở xã Thạnh Phong (Bến Tre) quê anh, xoài tứ quý cho trái rất ngon, được cấp chỉ dẫn địa lý Bến Tre vào năm 2022. “Tôi hy vọng gốc xoài nhỏ nhưng sức sống mạnh mẽ sẽ phù hợp với vùng đất Hòn Khoai. Biết đâu mai này, gốc xoài này sẽ cho trái ngon hoặc tặng thêm màu xanh cho biển đảo” - anh Xuân Trường nói.



Anh Lê Huỳnh Châu - giáo viên Nhà Văn hoá Phụ nữ TPHCM, phụ trách lớp bánh trên tàu hướng dẫn các thành viên đoàn đại biểu làm bánh

Tôi nhớ khuya hôm đó, lúc đồng hồ dần chuyển sang ngày mới, đại biểu Lê Huỳnh Châu - giáo viên Nhà Văn hoá Phụ nữ TPHCM, phụ trách lớp bánh trên tàu vẫn lục đục lo cho những mẻ bánh bao vừa mới ra lò. Thầy Châu nói những lớp bánh “dã chiến” trên tàu KN 290 cho bản thân nhiều cảm xúc vì đây là lần đầu tiên thầy hướng dẫn làm bánh giữa biển khơi mênh mông. Có những vụng về, bỡ ngỡ từ nhóm “học trò bất đắc dĩ” trên tàu nhưng chính những mẻ mẻ, mộc mạc ấy lại tạo nhiều tiếng cười, gắn kết các đại biểu và anh em chiến sĩ trên tàu gần với nhau hơn.

Nếu bên đây bếp bánh đang đỏ lửa thì ở gian bên kia, các đại biểu vẫn đang chăm chút cho từng tấm thiệp, vẽ từng chiếc túi vải, tô màu cho tranh để sớm hôm sau mang tặng chiến sĩ ở từng điểm đảo. Tham gia đầy đủ các hoạt động trên tàu, đồng nghĩa thời gian nghỉ ngơi của các đại biểu sẽ rất ít nhưng vì muốn gửi tấm lòng của mình, lưu lại tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đối với Hải quân Việt Nam nên dù bận rộn hơn, mỗi đại biểu đều cảm thấy vui vì được góp chút sức mình cho thành công chung của hải trình ý nghĩa.

32 năm sống trên xã đảo Thổ Châu (Kiên Giang), ông Lê Trường Giang (70 tuổi) xúc động khi nhiều năm qua, bà con, chiến sĩ trên đảo nhận được sự quan tâm lớn từ các cơ quan, đơn vị trong đó có đoàn đại biểu từ TPHCM. Ông Giang cho biết ngày mới ra đảo, cuộc sống khó khăn dữ lắm nên nhiều bà con không trụ được. Đến 5 - 6 năm nay, nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng nên bước đầu nhìn khang trang, sạch đẹp hơn. “Đời sống bà con vẫn còn rất khó khăn vì chuyện làm ăn không phải ai cũng thành công. Nhưng nhận được sự quan tâm, thật tâm thấy ấm lòng. Với những người có ý thức giữ đảo, bám đảo thì nhờ được động viên như vậy, họ ở lại, khắc phục từng bước để vươn lên”, ông Giang chia sẻ.



PHẦN III
VƯỢT SÓNG



NHẬT KÝ HẢI TRÌNH



▶ QUANG HUY thực hiện

Chuyến hải trình đến biển đảo Tây Nam, nhà giàn DK1/10 thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, biển, đảo. Hành trình trên con tàu KN-290 đến các đảo, điểm đảo, nhà giàn giúp cho các đại biểu TPHCM hiểu hơn về đời sống, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; tích cực tuyên truyền về biển, đảo tham gia các hoạt động của phong trào “Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Các đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm “Đoàn tàu không số” trước khi khởi hành chuyến hải trình

NGÀY 9-11-2025

Sáng 9-11, tại cảng Lữ đoàn 125 Hải quân (TP Thủ Đức, TPHCM), đoàn công tác TPHCM bắt đầu chuyến thăm cán bộ, chiến sĩ Vùng 2, Vùng 5 Hải quân và quân - dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam và nhà giàn DK1/10 - năm 2024.

Đoàn công tác Quân chủng Hải quân do đồng chí Chuẩn đô đốc Phạm Như Xuân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn công tác; đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước



Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn, cùng hơn 200 đại biểu, cán bộ, chiến sĩ. Theo chương trình, đoàn đến thăm, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên nhà giàn DK1/10, Côn Đảo, Hòn Khoai, Thổ Chu, Hòn Chuối, Nam Du, Hòn Đốc và Phú Quốc từ ngày 9 đến 16-11.

Trước khi khởi hành, các thành viên đoàn công tác thực hiện nghi thức dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Đoàn tàu Không số trong khuôn viên Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân.

NGÀY 10-11-2025

Các đại biểu đã thức giấc rất sớm để theo thuyền

nhỏ lần lượt từng tốp đến với điểm đảo đầu tiên - Hòn Khoai, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Trong 5 cụm đảo Hòn Khoai (còn gọi là Hòn Độc Lập, Hòn Giáng Tiên), Hòn Sao, Hòn Tượng, Hòn Đồi Mồi và Hòn Đá Lẻ, thì Hòn Khoai là đảo lớn nhất.

Đại úy Nguyễn Đình Phúc, Trạm trưởng Trạm ra đa 595, Tiểu đoàn 551, Vùng 5 Hải quân, cho biết, trên đảo không có dân cư sinh sống. Phát huy truyền thống Vùng 5 Hải quân, Tiểu đoàn ra đa 551, luôn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ không phận tầm thấp và vùng biển phía Đông Nam của tỉnh Cà Mau cùng nhiều nhiệm vụ quan trọng khác... góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.





Cán bộ, chiến sĩ Hải quân chào đón đoàn đại biểu TPHCM tại chân cầu cảng Hòn Khoai

Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM Lê Minh Dũng, Phó Trưởng đoàn đại biểu TPHCM bày tỏ, các thành viên trong đoàn đều rất xúc động và vui mừng khi được đến thăm cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo Hòn Khoai. Tại đảo, Đoàn công tác gửi tặng các phần quà nghĩa tình tới các lực lượng trên đảo gồm máy móc, thiết bị, phương tiện vật dụng sinh hoạt, trao tặng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Trung tâm cấp cứu 115 TPHCM, Bệnh viện Da liễu TPHCM, Bệnh viện Tai mũi họng TPHCM đã chuyển giao quy trình sơ cấp cứu, các loại thuốc đặc trị thông dụng cho trạm xá quân y Trạm ra đa 595.

NGÀY 11-11-2025

Từ sáng sớm, đoàn đã phân chia các nhóm đại biểu đi thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10, thuộc vùng biển tỉnh Cà Mau. Đến thăm nhà giàn DK1/10, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu không kiềm được sự xúc động khi trò chuyện cùng cán bộ, chiến sĩ. “Đoàn đại biểu TPHCM rất vui được đến thăm nhà giàn DK1/10. Đặc biệt, chúng tôi tin tưởng khi nhận thấy cán bộ, chiến sĩ nhà giàn đã nỗ lực vượt



khó, hoàn thành các nhiệm vụ trong thời gian qua và tiếp nối được truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước. Để hôm nay, các đồng chí luôn giữ vững tinh thần, ý chí mạnh mẽ, hỗ trợ cho ngư dân, đảm bảo các hoạt động sẵn sàng chiến đấu”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chia sẻ.

Chuẩn đô đốc Phạm Như Xuân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam Trưởng đoàn công tác (giữa) trao tặng các phần quà của Quân chủng Hải quân tới cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10



Cán bộ, chiến sĩ
Nhà giàn DK1/10
đón đoàn tại
chân nhà giàn



Thành viên Tổ 2 “Nhà giàn” –
Đoàn đại biểu TPHCM trao tặng
các phần quà của Đảng bộ,
chính quyền, nhân dân TPHCM tới
cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10

Đại úy Nguyễn Đình Đức, Chỉ huy trưởng nhà
giàn DK1/10, cho biết, nhà giàn DK1/10 được xây
dựng năm 1994, là 1 trong 15 nhà giàn DK1 được
lắp đặt trên bãi cạn Cà Mau, thuộc thềm lục địa
phía Nam của Tổ quốc. DK1 là ký hiệu chỉ những
nhà giàn ở vòng ngoài cùng, xa nhất so với phía

gần đất liền là DK2. Đơn vị đóng quân độc lập, xa
đất liền; khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, sóng to gió
lớn, nhất là thời điểm cuối năm... Dù khó khăn,
trở ngại nhiều mặt nhưng cán bộ, chiến sĩ nhà
giàn cùng lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư và
các lực lượng Hải quân của Vùng 2 luôn một lòng
đoàn kết, quyết tâm vượt mọi khó khăn, gian khổ,
kiên cường bám trụ, ra sức học tập, huấn luyện
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sẵn
sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ chủ quyền vùng
biển, thềm lục địa của Tổ quốc.

Chiều 11-11, Đoàn đến đảo Thổ Châu, tỉnh Kiên
Giang.

Đồng chí Trần Thu Hà, Phó Bí thư Thành đoàn,
Phó Trưởng đoàn đại biểu TPHCM bày tỏ niềm
vui được đến thăm cán bộ, chiến sĩ trạm ra đa
610 và các lực lượng chức năng khác trên xã đảo
Thổ Châu - Hòn đảo tiên tiêu phía Tây Nam của
Tổ quốc thuộc huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Mỗi hòn đảo ở Tây Nam đều có vị trí khác nhau
và lợi thế quan trọng khác nhau, nhưng đều góp
phần tạo nên thế trận vững chắc cho vùng biển
Tây Nam của Tổ quốc. Điều khác biệt của xã đảo



Đồng chí Nguyễn Phước Lộc
(thứ 4 hàng sau từ trái vào) tặng quà
cho các em học sinh trên đảo Thổ Châu



Đồng chí Nguyễn Phước Lộc,
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM
thay mặt Đảng bộ, chính quyền và
nhân dân TPHCM bàn giao máy lọc
nước RO cho cán bộ, chiến sĩ
Trạm ra đa 610 trên đảo Thổ Châu.



Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng quân và dân trên đảo Thổ Châu

Thổ Châu so với những điểm đảo khác, đó là hòn đảo có đông dân cư sinh sống, chủ yếu bằng nghề nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy sản. Mỗi người dân trên đảo Thổ Châu cũng chính là những chiến sĩ tham gia cùng các lực lượng trên đảo làm nhiệm vụ canh giữ biển trời của Tổ quốc...

NGÀY 12-11-2025

Sáng 12-11, đoàn đến thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Hòn Chuối, tỉnh Cà Mau.

Hòn Chuối là đảo nằm không xa đất liền, tuy nhiên, điều kiện sinh hoạt, đi lại của quân và dân trên đảo còn rất nhiều khó khăn nhưng lực lượng vũ trang trên đảo luôn làm tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển, đảo. Ngoài ra, lực lượng còn chủ động ứng phó giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn... Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Phó Trưởng đoàn đại biểu thành phố, chia sẻ: "Hình ảnh người chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lính hải quân hỗ trợ người dân, cống các em học sinh đến lớp học tình thương khi



Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tham quan "Vườn tặng gia" - công trình do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM trao tặng cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 615 trên đảo Hòn Chuối



Đoàn đại biểu TPHCM đã tới dâng hương tại bia tưởng niệm nơi thờ cúng nạn nhân bão Linda (năm 1997) trên đảo Nam Du

thời tiết xấu, giúp dân chống bão và nhiều hoạt động ý nghĩa khác đã tạo nên tình cảm, ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân”.

Thiếu tá Phùng Sĩ Chương, Trạm trưởng Trạm ra đa 615 thuộc Vùng 5 Hải quân cho biết, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn. Bên cạnh đó, còn làm tốt công tác dân vận, đặc biệt, duy trì 2 mô hình là “Mỗi đơn vị gắn với một địa chỉ tình thương” và “Giọt nước nghĩa tình”; tặng gạo, nước ngọt cho các gia đình khó khăn; tặng quà cho các cháu trên đảo nhân dịp tết thiếu nhi... Qua đó, nâng cao mối đoàn kết quân nhân, tô đậm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân” trong lòng nhân dân.

Chiều 12-11, Đoàn đến đảo Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

Thiếu tá Đinh Quốc Chơn, Trạm trưởng Trạm ra đa 600 thuộc Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân, cho biết những năm qua, đơn vị đang từng bước được đầu tư doanh trại, trang bị cơ sở vật chất hiện đại, do vậy đời sống cán bộ, chiến sĩ của Trạm được nâng lên. Bên cạnh đó, Trạm còn thực hiện tốt chương trình “Mỗi đơn vị gắn với 1 địa chỉ tình thương”; chương trình “Ngày thứ 7, chủ nhật xanh” cùng với chính quyền, đoàn thể và các lực lượng trên địa bàn giúp đỡ nhân dân dọn dẹp đường xá và vệ sinh bờ biển.

Đồng chí Lê Minh Dũng, đại diện Đoàn đại biểu TPHCM, chia sẻ: “TPHCM đã và luôn nỗ lực để cùng với các địa phương trong cả nước làm tốt hơn nữa trách nhiệm của mình, hướng về biển đảo, hướng về đồng bào, cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng, ngọn gió. Tin tưởng cán bộ, chiến sĩ luôn vững chắc tay súng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, có những sáng tạo đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế biển, quốc phòng - an ninh trên đảo, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc”.



Đồng chí Lê Minh Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM trao tặng các phần quà của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM tới người dân trên đảo Nam Du



Chụp hình lưu niệm trên đảo Nam Du

NGÀY 13-11-2025

Sáng 13-11, Đoàn đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Hòn Đốc, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, Trạm trưởng Trạm radar 625, Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân khẳng định, trải qua 21 năm xây dựng và trưởng thành, Trạm radar 625 luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chỉ huy các cấp; sự yêu thương, đùm bọc của nhân dân cả nước.

Đến với đảo Hòn Đốc cùng những tình cảm và tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, đoàn đại biểu mang đến những phần quà, là tâm huyết, là sự chuẩn bị của nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và các đại biểu tham gia hành trình.

Chiều 13-11, Đoàn đến thăm Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 Hải quân, cho biết Vùng 5 Hải quân được giao là đơn vị nòng cốt quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo Tây Nam, có diện tích hơn 150.000km², đường bờ biển dài hơn

450km, với hơn 140 hòn đảo lớn, nhỏ. Chuẩn Đô đốc nhấn mạnh, chính sự quan tâm của TPHCM đã góp phần to lớn động viên cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng và nhân dân trên các vùng biển đảo, tuyến biên cương hải đảo của Tổ quốc thêm yên tâm công tác, chắc tay súng, vững lòng tin, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ đất liền, biển đảo thân yêu của Tổ quốc.

Tại buổi thăm, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chia sẻ, mỗi điểm đến, nhắc nhở các thành viên đoàn đại biểu phải luôn ghi nhớ công ơn của các bậc tiền bối cách mạng, truyền thống yêu nước của các tầng lớp nhân dân đã chung sức đồng lòng với các lực lượng vũ trang chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Theo đó, đồng chí có nhắc đến 2 câu thơ của nhà thơ Trần Thế Tuyển - *"Thân ngã xuống thành đất đai Tổ quốc/ Hồn bay lên hóa linh khí quốc gia"* để khẳng định: Mỗi chiến công đều gắn với sự hy sinh cống hiến to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, của quân dân, trong đó có cán bộ, chiến sĩ Hải quân anh hùng. Truyền thống đó đã được các thế hệ tiếp nối, giữ vững tinh thần kiên cường bất khuất.

Chuẩn đô đốc Phạm Như Xuân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam, Trưởng đoàn công tác; đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Trưởng đoàn đại biểu TPHCM cùng các đại biểu tôn giáo trao các phần bánh do thành viên đoàn đại biểu trực tiếp gói trên tàu KN 290 tới cán bộ, chiến sĩ đảo Hòn Đốc



Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Phó Trưởng đoàn đại biểu TPHCM, trao tặng các phần quà của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM tới cán bộ, chiến sĩ trên đảo Hòn Đốc



Lãnh đạo Đoàn đại biểu TPHCM và Quân chủng Hải quân trao cờ Tổ quốc tới cán bộ, chiến sĩ đảo Hòn Đốc



Đồng chí Trần Thu Hà, Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM trao tặng các phần quà của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM tới bà con nhân dân đảo Hòn Đốc



Đồng chí Nguyễn Phước Lộc bàn giao máy lọc nước RO của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM tới cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 625 trên đảo Hòn Đốc



Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đồng chí thủ trưởng Quân chủng hải quân, Vùng 2 Hải quân, Vùng 5 Hải quân tham quan vườn tăng gia của cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 625 trên đảo Hòn Đốc



Đoàn đại biểu TPHCM dâng hương, dâng hoa tại phần mộ AHLVT Nhân dân, liệt sĩ Võ Thị Sau tại Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo



Đoàn đại biểu TPHCM dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Hàng Keo, Côn Đảo



Đoàn đại biểu TPHCM dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo và phần mộ các liệt sĩ

NGÀY 15-11-2025

Sáng 15-11, Đoàn đại biểu đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương, Nghĩa trang Hàng Keo và tặng quà cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại Nghĩa trang Hàng Dương, đoàn dâng hương, dâng hoa và đến từng phần mộ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đang an nghỉ nơi đây: mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, anh hùng Lê Văn Việt, anh hùng Lưu Chí Hiếu, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu... Dâng hương ở Nghĩa trang Hàng Keo - nơi chứng tích tội ác xâm lược của thực dân đối với dân tộc ta, các đại biểu tri ân sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ đã đấu tranh bất khuất và hy sinh vẻ vang vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì lý

tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm nên Côn Đảo - mảnh đất thiêng của Tổ quốc.

Tiếp đó, tại Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân, thay mặt Đoàn đại biểu, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, chia sẻ, đây là điểm cuối của đoàn đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam và nhà giàn DK1/10. Theo đồng chí, Côn Đảo là “Trường học cách mạng” của các chiến sĩ yêu nước; nơi 113 năm thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã biến thành “Địa ngục trần gian” để giam cầm, tra tấn và giết hại hàng vạn người con ưu tú của dân tộc. “Mỗi tấc đất, mỗi hòn sỏi nơi đây đều thấm đẫm bao xương máu của hàng ngàn, hàng vạn sự hy sinh, mất mát của chiến sĩ, đồng bào, trên tất cả mọi miền Tổ quốc, trong đó có chiến sĩ, đồng bào TPHCM”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ.

NGÀY 16-11-2024

Trưa 16-11, Đoàn đại biểu TPHCM về tới Lữ đoàn 125 Hải quân, Quân chủng Hải quân, kết thúc chuyến công tác, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các đảo, nhà giàn DK1/10 thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Điểm nổi bật trong chuyến đi lần này, đại biểu đến từ các bệnh viện trên địa bàn thành phố gồm: Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM, Bệnh viện Da liễu TPHCM, Trung tâm cấp cứu 115 TPHCM, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn... đã tổ chức tập huấn, chuyển giao tài liệu, thuốc men, quy trình cấp cứu cho lực lượng quân y trên các đảo, nhà giàn; các đại biểu từ nhiều đơn vị bàn giao các sản phẩm văn hóa tinh thần và trao tặng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, trang thiết bị dạy và học cho các lớp học tình thương, tặng vườn cây ươm giống, trồng cây xanh tại các đảo...

Trong những ngày công tác, tại các điểm đảo cũng như trên tàu còn diễn ra nhiều hoạt động như: Tổ chức tuyên truyền về lịch sử, truyền thống các đảo và nhà giàn của đoàn công tác đến thăm; phát tin thi đua hàng ngày; giao lưu, biểu diễn văn nghệ phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; tổ chức thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam; sáng tác nghệ thuật, phóng sự; thi viết cảm tưởng chuyến đi... Đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý, chuyến công tác này sẽ giúp cho mỗi thành viên hiểu hơn về thuận lợi, khó khăn của quân và dân trên các đảo Tây Nam của Tổ quốc. Từ mỗi vị trí công tác, các thành viên tiếp tục thông tin, truyền động lực cho các tầng lớp nhân dân, tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác hậu phương quân đội. Có nhiều công trình, nhiều sản phẩm, nhiều phần việc có ý nghĩa sâu sắc hơn, trong đó ý nghĩa quan trọng nhất là nhân dân làm chủ thể, là mục tiêu, là động lực để chúng ta phấn đấu, phụng sự và phục vụ, trong đó có sự bình yên của người dân và sự trường tồn của đất nước.



Các đồng chí thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy TPHCM cùng các AHLLVT Nhân dân, cựu tù Côn Đảo trồng cây tại Trung đoàn 251-Vùng 2 Hải quân (Côn Đảo)

PHÓNG SỰ ẢNH:

NGHĨA TÌNH VỚI BIỂN ĐẢO TÂY NAM

▶ QUANG HUY - THANH TÙNG

Giữa tháng 11, Đoàn đại biểu TPHCM có chuyến hải trình 8 ngày đầy cảm xúc, vượt hơn 1.000 hải lý đến các đảo, nhà giàn DK1/10 của Vùng 2, Vùng 5 Hải quân thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Đồng chí Chuẩn đô đốc Phạm Như Xuân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, làm Trưởng đoàn công tác; đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM là Trưởng đoàn đại biểu TPHCM.

Suốt hải trình, đoàn gặp nhiều khó khăn do sóng to, gió lớn bởi ảnh hưởng của bão số 7. Tuy nhiên, thiên nhiên khắc nghiệt không thể ngăn

được lòng nhiệt huyết, quyết tâm của đoàn đến với cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió.

Trải qua 8 ngày hải trình (từ ngày 9 đến 16-11), Đoàn đại biểu TPHCM với hơn 160 thành viên đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; các tổ chức chính trị - xã hội; các sở ban ngành, các hội trực thuộc; lãnh đạo TP Thủ Đức, các quận huyện, các tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực của thành phố. Đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà quân - dân trên các đảo Hòn Khoai, Thổ Chu, Hòn Chuối, Nam Du, Hòn Đốc, Phú Quốc, Côn Đảo và nhà giàn DK1/10. Hải trình diễn ra theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và các thành viên Đoàn đại biểu TPHCM nhận hoa chào đón đoàn từ Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Vùng 5 Hải quân (thứ 2 từ phải vào)





Đoàn đại biểu TPHCM dâng hương, dâng hoa tại
Tượng đài Năm Đầm (TP Phú Quốc)



Đồng chí
Nguyễn Phước Lộc
dự bàn giao
công trình vườn rau
mái che của Đảng bộ,
chính quyền và nhân
dân TPHCM đến
Tiểu đoàn 563
thuộc Bộ Tư lệnh
Vùng 5 Hải quân



Trao quà của Đảng bộ, chính quyền và quân dân TPHCM cho các đơn vị của Bộ Tư lệnh Vùng 5



Đoàn đại biểu TPHCM chụp hình lưu niệm cùng thủ trưởng, cán bộ chiến sĩ Vùng 5 Hải quân



Thủ trưởng Quân chủng Hải quân và lãnh đạo Đoàn đại biểu TPHCM trao thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong chuyến hải trình

NHỮNG BỮA ĂN NGON NHƯ NHÀ HÀNG

▶ AN VI - TRUNG VIỆT

Giữa trùng khơi, trong không gian nhỏ hẹp, tàu lốc lư liên tục nhưng các “anh nuôi” trên tàu KN-290 vẫn đều đặn nấu những bữa ăn thật ngon, bổ dưỡng và bày trí hấp dẫn.

Nhiều đại biểu TPHCM sau chuyến hải trình mang tình yêu đến với biển đảo Tây Nam vừa qua khi về đến đất liền đã vội “trách yêu” những “anh nuôi” trên tàu KN-290. Bởi, qua mấy ngày với những bữa ăn ngon miệng, đủ chất, ai cũng đều tặng ký. Song ít ai biết được, phía sau những bữa cơm đúng giờ, hấp dẫn đó là sự tận tâm, nghiêm túc và chuẩn chỉ trong từng khâu nhỏ nhất. Quân nhân không chỉ biết cầm súng, những “anh nuôi” trên tàu KN-290 còn cầm chảo và các dụng cụ làm bếp một cách thuần thục.

Dãy bếp dài khoảng 7m hùng hực lửa chế biến cùng lúc nhiều món ăn được vận hành bởi đội ngũ hơn 15 người với nhiều nhiệm vụ khác nhau. Họ là những người dậy sớm nhất, đồng thời cũng là những người nán lại lâu nhất sau mỗi bữa ăn. Công việc của những “anh nuôi” bắt đầu từ khoảng 3 giờ sáng. Khi mọi người còn say giấc, tiếng lạch cạch trong bếp đã to dần đều, mọi thứ phải thật nhanh để kịp bữa sáng vào lúc 5 giờ 30 cho các đại biểu. Vừa dọn dẹp xong bữa ăn sáng, các chiến sĩ trong bếp lại tất bật chuẩn bị bữa trưa vào lúc 11 giờ 30. Buổi tối khi đại biểu đã đi nghỉ, những “anh nuôi” vẫn lụi cụi trong bếp sau bữa ăn phụ và tiếp tục chuẩn bị một phần cho bữa sáng hôm sau. Nhiều món dùng tới thịt, các chiến sĩ phải tranh thủ rửa đông trước khi nấu khoảng 5 tiếng mới chế biến được.

Cảnh nấu ăn trong những ngày biển động khiến nhiều người nể phục các “anh nuôi” của tàu. Nhiều lúc sóng vỗ, tấm thớt cắt thịt bị xô dịch, các anh phải nhanh tay giữ lại để không rơi mất thức ăn. Chưa kể khi nấu những món nước, các chiến sĩ trong bếp phải vật lộn, đánh đu theo từng cơn sóng dữ. Nói những “anh nuôi” trên tàu KN-290 là những người bận rộn nhất cũng không quá, bởi họ luôn tay luôn chân trong bếp hầm hấp mùi thức ăn, nóng nực. Nhiều đại biểu say sảng không

ăn cơm nổi, các anh lại trở tài nấu cháo hành, cháo gà, vắt cơm nắm.

Trung tá chuyên nghiệp Đỗ Văn Nhuận, bếp trưởng tàu KN-290 trong chuyến hành trình này cho biết tất cả thành phần dinh dưỡng trong từng món ăn đều được đội ngũ phục vụ bếp tính toán theo tiêu chuẩn quân đội. “Từ lúc còn trên đất liền, chúng tôi đã phải lập kế hoạch nhu cầu lương thực tương ứng với số lượng đại biểu tham gia hải trình. Rồi sau đó tổ hậu cần và bếp sẽ thiết kế thực đơn chi tiết từng bữa ăn một cách khoa học, hấp dẫn”, trung tá Nhuận nói thêm.

Trên tàu KN-290 được trang bị hai hầm đông và hầm mát hiện đại. Hầm đông bảo quản được thực phẩm tươi sống trong nhiều ngày, còn hầm mát dùng để bảo quản rau củ và trái cây để giữ độ tươi ngon nhất. “Thấy các đại biểu tặng cần là xem như chúng tôi thành công, vì mình phục vụ tốt, nấu ăn ngon các đại biểu mới dùng ngon miệng như vậy”, trung tá Nhuận cười nói.



Các đại biểu cùng tham gia chuẩn bị bữa ăn

PHÁT THANH NỘI BỘ - “MÓN ĂN TINH THẦN” Ý NGHĨA TRÊN TÀU KN-290

▶ HÙNG KHOA

Trong hành trình của đoàn đại biểu TPHCM đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biển Tây Nam, Nhà giàn DK1/10, mỗi tối, các đại biểu trên Tàu KN-290 lại được thưởng thức món ăn tinh thần phong phú, đa dạng từ chương trình phát thanh nội bộ.

“Kính mời thủ trưởng, cùng toàn thể các đồng chí đón nghe chương trình phát thanh của đoàn công tác, được phát từ Trung tâm chỉ huy Tàu KN-290...”, giọng phát thanh viên vang lên vào 21 giờ mỗi tối trên Tàu KN-290. Hòa cùng nhịp

sóng vỗ, các phát thanh viên của chương trình lần lượt thông tin về chuyến hải trình, các sự kiện diễn ra trong ngày, lồng ghép chia sẻ tâm tư, tình cảm của các đại biểu trong chuyến hải trình dành cho cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn DK1/10, các đảo: Hòn Chuối, Nam Du, Hòn Khoai, Hòn Đốc...

Các chương trình, nội dung phát thanh do tổ tuyên truyền của đoàn gồm các phóng viên, biên tập viên những cơ quan báo chí tham gia đoàn như: Báo Quân đội nhân dân, Báo Hải quân, Báo Nhân Dân, Báo Tiền phong, Báo Phụ nữ TPHCM,

Phóng viên, Biên tập viên các cơ quan báo chí trên chuyến hải trình thực hiện chương trình phát thanh nội bộ trên tàu KN-290



Báo Người Lao động, Báo SGGP... trực tiếp thực hiện. Sau thời gian tác nghiệp buổi chiều, cả tổ hội ý nội dung, phân công thành viên thay phiên nhau thực hiện chương trình phát thanh từ phác thảo nội dung, chuẩn bị sẵn tài liệu, nhạc, liên hệ nhân vật giao lưu...

Vừa là nòng cốt trong tham gia soạn thảo chương trình, vừa là phát thanh viên, Thượng tá Phạm Quang Tiến (Báo Hải quân) chia sẻ: “Nội dung các chương trình phát thanh tập trung phản ánh những hoạt động nổi bật của đoàn đại biểu khi đặt chân đến từng địa điểm, truyền tải những tình cảm ấm áp quân dân, tinh thần phấn khởi của người dân, niềm tin của cán bộ, chiến sĩ nơi đảo tiền tiêu... với thời lượng 15-20 phút. Để chương trình luôn sinh động, chúng tôi tập trung phát hiện, truyền tải những thông tin, chi tiết hay, câu chuyện xúc động”.

Một trong những điểm nhấn của chương trình phát thanh trên Tàu KN-290 là thay đổi giọng phát thanh viên mỗi tối, bảo đảm chất giọng đủ ba miền theo đúng tinh thần đại đoàn kết, nghĩa tình của chuyến hải trình. Chương trình cũng chọn lọc những ca khúc về địa phương nơi đoàn đến để phát lồng ghép vào bản tin. Bên cạnh đó, nhiều nhân vật tiêu biểu được lựa chọn để tham gia giao lưu trực tiếp tại buổi phát thanh như đại diện đoàn viên tiêu biểu, văn nghệ sĩ, đại biểu các lĩnh vực...

Lần đầu tiên làm phát thanh viên, nhà báo Nguyễn Thị Diễm Mi (Báo Phụ nữ TPHCM) tâm sự: “Dù rất hồi hộp nhưng tôi rất xúc động và tự hào khi giọng nói của bản thân được cất lên giữa mênh mông biển trời thiêng liêng Tổ quốc, được thủ trưởng, các đại biểu của đoàn lắng nghe. Chúng tôi đã góp sức nhỏ vào ý nghĩa chung của hành trình, là luôn hướng về biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Tương tự, chị Giáp Thị Thu Thủy, Phó Bí thư Thành đoàn TP Thủ Đức bộc bạch: “Tôi không có chuyên môn về phát thanh nhưng với cảm xúc sâu sắc của chuyến đi, tôi nhận nhiệm vụ và cố gắng hoàn thành tốt. Đây không là buổi phát thanh thông thường mà giữa biển khơi mênh mông, các đại biểu có được những giây phút



Phóng viên các cơ quan báo chí trên chuyến hải trình thực hiện chương trình phát thanh nội bộ trên tàu KN-290

lắng nghe những thông tin thời sự về chuyến hải trình của đoàn khi đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân vùng biển Tây Nam thì thật ý nghĩa”.

Dù hành trình chưa phải dài nhưng chương trình phát thanh của đoàn công tác trên Tàu KN-290 đã trở thành người bạn đồng hành, món ăn tinh thần sinh động của cán bộ, chiến sĩ và các đại biểu trên tàu. Tinh thần chung của các chương trình phát thanh muốn nhắn gửi tới những cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ canh giữ biển, đảo Tổ quốc và nhân dân nơi đảo tiền tiêu rằng: Luôn có hậu phương vững chắc, bình yên, nguồn sức mạnh và lòng tin sâu sắc từ nơi đất liền - Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu!

NHỮNG MẸ BÁNH GIÒ ĐẶC BIỆT

▶ AN VI

Hình ảnh hậu phương như là về với các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên tàu KN-290 khi đoàn đại biểu TPHCM trở tài làm bánh giò ngay trong chuyến hải trình hướng về Tây Nam.

Chuyến hải trình Tây Nam lần này của Đoàn đại biểu TPHCM có sự tham gia của anh Lê Ngọc Châu, giáo viên dạy làm bánh đến từ Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM. Đều đặn mỗi ngày, trong khu vực bếp tàu KN-290 lại thấp thoáng hình ảnh anh Châu và nhiều đại biểu chăm chút làm từng chiếc bánh. Không gian có thể chật, vật dụng cũng chẳng đủ đầy như trong gian bếp ở đất liền, nhưng mọi người vẫn rộn ràng cho mẻ bánh đầy yêu thương.

Làm bánh giò tưởng là chuyện dễ, song trên tàu KN-290, để cho ra lò những mẻ bánh nóng hổi là cả một quá trình kỳ công. Khó nhất là khâu chuẩn bị và bảo quản nguyên liệu trên tàu. “Chúng tôi chuẩn bị sẵn hết mọi thứ từ đất liền như lá chuối, thịt, trứng... Tủ lạnh của tàu bảo quản nguyên liệu rất tốt, có điều sóng lắc lư nên nhiều quả trứng bị bể”, anh Châu chia sẻ.

Sau khâu nêm nếm, chuẩn bị bột làm bánh do anh Châu đảm trách, các chị em thực hiện công đoạn khó nhất là gói bánh. Một số người khéo tay vẫn chào thua khi làm bánh trên tàu, bởi đang nắn nót thì tàu lại nghiêng trái, gói gần xong thì nghiêng qua mạn phải khiến chiếc bánh “uốn éo” theo nhiều hình dạng khác nhau. Cũng có nhiều người luống cuống, nắn mãi không ra hình bánh giò, tự nhận đây là lần đầu tiên làm loại bánh này. “Tụi tui biết làm bánh khác, chứ bánh này thì bó tay à nghen, phải học từ từ”, nhiều chị em giải thích.

Đại biểu Lê Thị Thu Hồng chia sẻ: “Hy vọng qua buổi gói bánh giò hôm nay, về đất liền sẽ còn nhớ chút chút để làm, chứ tui không rành mấy loại bánh phức tạp này”. Theo chị Hồng, những hoạt động thể này sẽ mang tới hình ảnh ấm áp của hậu phương, giúp các chiến sĩ có thêm niềm vui và sự



Thành viên đoàn đại biểu TPHCM tự tay gói bánh giò để gửi tặng quân và dân trên các đảo, nhà giàn

động viên. Với chị Châu Minh Hiền, lần gói bánh đặc biệt để lại trong chị nhiều cảm xúc. “Tôi vừa tự hào mà cũng vừa thương mấy anh. Vào bếp mới thấy được sự khó khăn của các chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió. Dù không đầy đủ như trên đất liền nhưng các anh vẫn khắc phục, nấu những bữa ăn ngon cho cả đoàn. Những chiếc bánh dù là hơi vụng về, tôi hy vọng các anh sẽ cảm nhận được tấm lòng của hậu phương”, chị Hiền xúc động nói.

Và những mẻ bánh giò yêu thương đã được đoàn đại biểu TPHCM trao tận tay cho cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10 sáng 11-11 và trạm ra đa 610 trong chiều cùng ngày.



PHẦN IV
NƠI ẤY
ĐẢO XA



**ĐỒNG CHÍ TRẦN THU HÀ, PHÓ BÍ THƯ THÀNH ĐOÀN,
CHỦ TỊCH HỘI SINH VIÊN TPHCM:**

HÀNH TRÌNH CỦA KẾT NỐI, NIỀM TIN VÀ LAN TỎA

Sáng nay, thức dậy không bằng tiếng báo thức của tàu KN-290 nữa thấy có chút chưa quen. Nhiều đại biểu sau khi kết thúc chuyến hành trình nhắn cho nhau rằng, nhớ lắm những ngày qua, nhớ tiếng phát thanh, tiếng báo thức. Có đại biểu còn thu âm tiếng báo thức của tàu để làm kỷ niệm.

Gần 8 ngày hành trình không dài những đầy ắp những kỷ niệm. Có thể tóm gọn trong những chữ “Kết nối, niềm tin và lan tỏa”.

Hành trình đã kết nối nhiều đại biểu trước đó có thể chưa từng gặp qua trở thành những người bạn, người đồng chí. Kết nối gần 200 trái tim thành một trái tim lớn hướng về biển đảo quê hương, hướng về tuyến đầu Tổ quốc; kết nối TPHCM gần hơn với các điểm đảo, nhà giàn; kết nối tình quân dân, nghĩa đồng bào...

Gọi là hành trình của niềm tin khi bởi hành trình khiến cho mỗi đại biểu tham gia có niềm tin rằng chủ quyền biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam thân yêu sẽ vững bền. Vì ở những nơi đảo xa, nhà giàn vẫn có những cán bộ,

chiến sĩ các lực lượng và nhân dân ta kiên trì bám biển, bám đảo. Dù điều kiện hết sức khó khăn và luôn có những hiểm nguy nhưng không một lời thở than, mà thay vào đó là sự kiên định, tinh thần lạc quan, ý chí quyết tâm của những người lính, sự cần cù của người dân. Mỗi người chiến sĩ, mỗi người dân đã trở thành “Cột mốc chủ quyền bằng xương, bằng thịt” của Tổ quốc ta. Hành trình cũng đem lại niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ các lực lượng, đồng bào ta ở các điểm đảo, nhà giàn, rằng dù khó khăn, thử thách, vẫn luôn có cả nước, có TPHCM đồng lòng, sát cánh.

Gọi là hành trình của lan tỏa vì từ mỗi đại biểu vinh dự tham gia chuyến hành trình này, sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần Việt Nam. Lan tỏa niềm tin, truyền đi những thông điệp tích cực, lan tỏa niềm tự hào và tình yêu quê hương, yêu biển đảo Tổ quốc, để rồi sẽ kết nối triệu trái tim Việt Nam cùng hành động thiết thực hướng về biển đảo quê hương, hướng về tuyến đầu Tổ quốc. Một hành trình đã khép lại nhưng yêu thương mãi còn!

Đồng chí TRẦN THU HÀ,
(13 từ phải vào) Phó Bí thư
Thành Đoàn, Chủ tịch Hội
Sinh viên TPHCM cùng
đoàn viên các quận, huyện
đoàn tiêu biểu trên tàu KN 290



NHẠC SĨ TRẦN XUÂN MAI TRÂM:

HÁT MÃI KHÚC QUÂN CA HÀO HÙNG TRÊN VÙNG BIỂN TỔ QUỐC

*"Tàu ta lướt về Tây Nam mến thương/
Những trái tim rực hồng Thành phố Bác/ Biển Tây Nam còn âm vang chiến tích/ Bao hùng anh quyết giữ gìn đảo thiêng"... Lời ca khúc Sáng ngời biển trời Tây Nam vút lên, cứ thế vang vọng mãi trong lòng các thành viên đoàn đại biểu TPHCM đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam và nhà giàn DK1/10 năm 2024. Nhạc sĩ Trần Xuân Mai Trâm - tác giả bài hát, nữ nhạc sĩ hiếm hoi có nhiều sáng tác về biển đảo, đã có những chia sẻ về hành trình âm nhạc của mình.*

▶ TIỂU TÂN thực hiện



Nhạc sĩ TRẦN XUÂN MAI TRÂM

* **PHÓNG VIÊN:** Chị đã đến biển đảo Tây Nam bao nhiêu lần? Khi viết ca khúc Sáng ngời biển trời Tây Nam cách đây vài ngày, cảm xúc trong chị ra sao?

- **NHẠC SĨ MAI TRÂM:** Đây là lần đầu tiên Trâm được đến với biển đảo Tây Nam. Vì vậy, khi nhận được thông báo triệu tập để tham gia hải trình của Đoàn đại biểu TPHCM đi thăm quân và dân tại các đảo thuộc vùng biển Tây Nam, Trâm rất háo hức. Bài hát Sáng ngời biển trời Tây Nam được hoàn thành chỉ trước ngày rời bến 5 ngày, với chất liệu duy nhất là tình yêu tha thiết biển đảo quê hương.

* **Hành trình cùng Đoàn đại biểu TPHCM thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam và nhà giàn DK1 năm 2024 vừa diễn ra mang đến cho chị những câu chuyện, tình cảm gì đáng nhớ?**

- Đến với hải trình Tây Nam lần này, nhà giàn DK1/10 là nơi Trâm ấn tượng nhất. Đây là nhà giàn cuối cùng trong 15 nhà giàn chưa được xây mới nên nhìn từ xa đã thấy thật bé nhỏ và chông chênh so với những nhà giàn Trâm đã từng lên thăm. Ngày đi thăm nhà giàn lại gặp ngày biển động, sóng khá to. Để cập được xuồng vào cầu thang và đưa được đại biểu lên nhà giàn an toàn, các bạn chiến sĩ của tàu KN-290 gặp nhiều khó khăn. Giữa muôn trùng sóng gió hiểm nguy, các cán bộ chiến sĩ của nhà giàn nói riêng và biển đảo Tây Nam nói chung vẫn luôn nở trên môi nụ cười lạc quan, hát mãi khúc quân ca hào hùng, vững vàng bảo vệ chủ quyền vùng biển và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

* **Mỗi chuyến đi là mỗi trải nghiệm khác nhau. Riêng hành trình đến với Trường Sa, nhà giàn DK1 đã mang lại cho chị những điều gì đặc biệt trong cuộc đời mình? Những hải trình ngàn dặm giúp chị trưởng thành như thế nào?**

- Trâm may mắn được đi Trường Sa 4 lần. Quả thật, trải nghiệm qua từng chuyến đi tuy có khác nhau nhưng cảm xúc vẫn nguyên vẹn, và thực sự tròn đầy hơn. Đi nhiều lần, có nhiều kinh nghiệm nên đội văn nghệ có sự chuẩn bị về tiết mục, dàn dựng để bằng âm nhạc, thông qua các đêm diễn trên tàu, khơi gợi nhiều cảm xúc cho các đại biểu. Còn tại các đảo, Trâm và các em văn nghệ sĩ luôn nói với nhau, ở đâu có chiến sĩ, ở đó là sân khấu. Đem lời ca tiếng hát vượt ngàn trùng sóng, đội văn nghệ như được tiếp thêm sức mạnh, động lực từ các chiến sĩ, để khi mang ra tình cảm chúng ta sẽ mang về niềm tin.

* **Được nhiều người ví von "nhạc sĩ của biển đảo" cùng nhiều sáng tác ghi dấu hành trình,**

hần là một điều đáng tự hào. Với chị, Trường Sa là nguồn cảm hứng sáng tác lớn ra sao?

- Không hiểu vì sao, mỗi khi đứng trước biển, Trâm luôn trào dâng một cảm giác gần gũi thân thuộc và bình yên. Riêng với Trường Sa, cảm xúc ấy lại có thêm một niềm thương mến hòa với lòng tự hào mãnh liệt về dân tộc Việt Nam. Trường Sa trong các ca khúc của Trâm nhẹ nhàng, nhiều tình cảm của người trẻ. Trâm hy vọng những bài hát của mình có thể gắn kết mỗi người gần nhau hơn, tình yêu biển đảo khi được cất lên thành lời hát sẽ lan toả và tạo nên những rung cảm về tình yêu Tổ quốc trong lòng mỗi bạn trẻ qua mỗi chuyến hải trình thiêng liêng nhất cuộc đời.

**** Các nhạc phẩm của chị thường hướng đến chủ đề truyền thống cách mạng. Điều gì khiến chị tâm huyết với dòng nhạc này, thay vì “chạy đua” sáng tác những ca khúc thị trường dễ nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền hơn?***

Nhạc sĩ Trần Xuân Mai Trâm là người phụ trách tổ chức, biên tập các chương trình văn hóa văn nghệ phục vụ thanh niên, các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, phụ trách các CLB, đội nhóm của Phòng Văn hóa Thể thao thuộc Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM. Chị ghi dấu ấn với hàng chục tác phẩm về thanh niên, và đặc biệt là 12 tác phẩm về biển, đảo như: *Trường Sa Xanh, Trường Sa gửi yêu thương, Mùa xuân biển đảo, Trường Sa cảm xúc và niềm tin, Hành trình đẹp nhất, Như ngọn hải đăng, Như những đóa san hô, Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển, Hùng thiêng nước Việt, Biên giới biển đảo trong tim tôi, KN-290 Ngôi nhà thân thương, Sáng ngời biển trời Tây Nam.*

- Chắc có lẽ mỗi người có một thế mạnh riêng hay cách nói khác hơn là mỗi người đều có một sứ mệnh khác nhau. Trâm sáng tác nhạc chủ đề truyền thống cách mạng một cách tự nhiên, không cố gắng, cũng không ép buộc cảm xúc của mình. Chỉ một mong muốn âm nhạc của mình được các bạn thanh niên yêu thích và sử dụng trong những chương trình, thời điểm phù hợp, góp một phần nhỏ nhỏ trong đời sống âm nhạc của phong trào thanh thiếu niên thành phố.



Nhạc sĩ TRẦN XUÂN MAI TRÂM cùng các em học sinh trên đảo Hòn Chuối

Trong đoàn đại biểu TPHCM đi thăm các chiến sĩ nhà giàn DK1/10 và quân dân ở các đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, Đội Tình nguyện viên nghệ sĩ TPHCM để lại nhiều ấn tượng đẹp. Bằng tinh thần xung kích, năng nổ, các nghệ sĩ trẻ đem đến bầu không khí vui tươi, sôi nổi qua những tiết mục văn nghệ ấm lòng quân - dân tại các điểm đảo, nhà giàn.

TIẾNG HÁT TRAO YÊU THƯƠNG

▶ ĐIỂM MI - NGUYỄN TÙNG - QUANG TÍNH

HÁT GIỮA BIỂN TRỜI

Các thành viên Đội tình nguyện viên nghệ sĩ không chỉ làm nhiệm vụ hoạt náo, dẫn dắt chương trình văn nghệ chính thức mà nơi đâu cần tiếng hát, họ đều có mặt. Họ bắt nhịp, hát vang những ca khúc truyền thống, ngợi ca quê hương, đất nước nhưng cũng lồng ghép nhiều sáng tác mới được viết dành riêng cho chuyến đi đặc biệt. Nhiều chiến sĩ không ngại tham gia vào các tiết mục, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẵn sàng giao lưu cùng nghệ sĩ. Cũng có nhiều đại biểu với “máu” văn nghệ ngẫu hứng tham gia, góp vui. Trên các sân khấu, không ít những nụ cười, những cái nắm tay ấm tình quân dân đã được gửi trao cho nhau.

Trong chuyến đi, ca sĩ Mỹ Hảo (nghệ danh Miha) hát tặng những bài hát trẻ trung, yêu đời, lan tỏa năng lượng tuổi trẻ qua những ca khúc sôi động, truyền động lực để các chiến sĩ trẻ có thêm tinh thần giữ vững biển, đảo quê hương. Hành trình Tây Nam lần này là chuyến đi biển, đảo thứ hai trong năm 2024, sau hải trình đến với Trường Sa của Miha. Nữ ca sĩ chia sẻ cô dốc hết tâm sức để biểu diễn tặng các chiến sĩ, người dân trên các đảo và chính bản thân cô đã cảm nhận được tình cảm yêu thương, trân trọng mà mình muốn trao đi. “Các bài hát mà đội nghệ sĩ biểu diễn đã lan tỏa tình cảm ấm áp, gắn bó của đất liền với biển đảo. Chúng tôi mong các chiến sĩ, bà con ở các đảo sẽ luôn khỏe mạnh và vững vàng để giữ vững biển, đảo thiêng liêng”, Miha bày tỏ.

Ca sĩ Lê Thu Hiền dù tham gia ở nửa sau chuyến hành trình nhưng rất tích cực, hăng hái cùng các thành viên khác trong Đội Tình nguyện viên nghệ sĩ TPHCM mang đến không gian âm nhạc sôi nổi, ý nghĩa gửi tặng cán bộ, chiến sĩ ở các điểm đảo mà đoàn đến thăm. Thu Hiền nói điều cảm thấy thích thú nhất là được tham gia tiết mục đồng diễn cùng các đại biểu. “Màn đồng diễn là sự gắn kết tình cảm giữa các anh chị em nghệ sĩ với các đại biểu tham gia hành trình, thể hiện sự đồng lòng và chịu khó tập bài giữa cái nắng chiều Côn Đảo để cùng nhau tạo nên một màn đồng diễn đẹp nhất. Trở về đất liền, không chỉ tôi mà tất cả đại biểu xem đó là kỷ niệm đẹp nhất trong chuỗi hoạt động trên chiếc tàu KN-290 thân yêu”, nữ ca sĩ chia sẻ.

TRUYỀN NĂNG LƯỢNG YÊU THƯƠNG

Ngoài ca hát phục vụ chiến sĩ thật chặt hơn nữa tình cảm giữa lực lượng hậu phương và tiền tuyến, thì những ca khúc mới ra đời từ chuyến hải trình còn truyền đi năng lượng yêu thương dạt dào mà ai cũng có thể cảm nhận.

Nếu nhạc sĩ Mai Trâm khiến đại biểu của đoàn, các chiến sĩ và người dân trên đảo nhớ mãi với ca khúc Sáng ngời biển trời Tây Nam thì nhạc sĩ - ca sĩ Đông Triều cũng gây ấn tượng không kém khi hoàn thiện bản nhạc Nhà giàn ơi! sau khi đặt chân lên Nhà giàn DK1/10. Anh cho biết bản thân luôn có cảm xúc đặc biệt khi được đến

Thành viên Đội tình nguyện viên nghệ sĩ tại đảo Hòn Khoai





BS-CKII ĐẶNG QUỐC QUÂN, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn gửi lời ca, tiếng hát tới quân và dân trên đảo Hòn Đốc

thăm các chiến sĩ nhà giàn. Ngày đoàn đến thăm, biển sóng to, gió lớn nên chỉ một phần đại biểu được trực tiếp lên nhà giàn. Số còn lại phải ở trên tàu KN-290 và dõi theo từ xa. Xúc động trước đời sống còn nhiều thiếu thốn nhưng quá đỗi tự hào, đáng trân quý, nhạc sĩ Đông Triều viết Nhà giàn ơi!. Đây cũng là ca khúc được anh biểu diễn nhiều lần trong chuyến thăm các đảo thuộc vùng biển Tây Nam, tạo cho đoàn và các chiến sĩ nhiều cảm xúc nhờ lời ca giàu chất thơ, giai điệu hào hùng.

Với Đông Triều, anh em chiến sĩ và bà con trên các đảo không có điều kiện thưởng thức văn nghệ trực tiếp. Cho nên, dù hành quân vất vả, đến nơi chưa kịp nghỉ thì nếu có hiệu lệnh tập trung, anh sẵn sàng vì được hát càng nhiều thì niềm vui càng lớn, càng được cho đi yêu thương. “Tôi từng nhiều lần đi Trường Sa, còn với Tây Nam thì đây là lần thứ hai. Ở lần đầu đi vào năm 2016, tôi sáng tác ca khúc *Khúc ca tàu 632* với nhiều câu hát mà tôi rất tâm đắc. Đến nay, sau 8 năm, tôi được trở lại Tây Nam, thăm nhà giàn và bao cảm xúc lại ùa về. Tôi muốn viết để cảm ơn các chiến sĩ đang làm công tác tại đơn vị, mong tạo được niềm vui cho các anh sau giờ làm việc căng thẳng”, ca sĩ - nhạc sĩ Đông Triều cho biết.



Đội Tình nguyện viên nghệ sĩ TPHCM biểu diễn văn nghệ cùng các em học sinh, quân dân trên các đảo Tây Nam nơi Đoàn đại biểu TPHCM tới thăm



NHÀ GIÀN DK1/10

CẢM PHỤC NHỮNG CHIẾN SĨ KIÊN CƯỜNG

Chuyến công tác cùng với Đoàn đại biểu TPHCM thăm cán bộ, chiến sĩ nơi vùng biển đảo Tây Nam năm 2024 với tôi là một kỷ niệm không thể quên, đặc biệt nhà giàn DK1/10.

▶ TS. PHẠM BÌNH AN

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM

Nhà giàn DK1/10 nằm trên vùng biển thuộc tỉnh Cà Mau, cách Cà Mau 66 hải lý (hơn 118 km); DK1 tức là thuộc vành đai bảo vệ ngoài cùng của vùng biển Tổ quốc. Nhà giàn DK1/10 được xây dựng vào năm 1994, tức các chiến sĩ Hải quân đã và đang bám trụ nơi đây đã được 30 năm.

Rất may mắn Tổ 2 phụ trách các hoạt động gắn với nhà giàn DK1/10. Trong công tác chuẩn bị, chị tổ phó có kinh nghiệm đã liên lạc và giúp tổ chuẩn bị các món quà thiết thực. Đó là một số bộ máy vi tính để làm việc và các thẻ điện thoại để các anh em đóng tại nhà giàn tăng kết nối với đất liền. Đến buổi sáng ngày công tác thứ hai, chúng tôi nhận được lệnh chỉ có Tổ 2 và một số cán bộ mới được lên thăm nhà giàn DK1/10. Quy mô nhà giàn thuộc loại nhỏ nhất và cũ nhất trong 15 nhà giàn, nhưng khi đến nơi, vẫn cảm nhận được sự sừng sững của nhà giàn trụ giữa biển cả mênh mông.

Việc lên nhà giàn thực sự là một thử thách, không chỉ với đại biểu mà cả với các chiến sĩ, đòi hỏi cả sức khỏe và sự phối hợp khéo léo, nhịp nhàng. Vào mùa gió chướng hay giông bão thì việc tiếp cận nhà giàn thực sự nguy hiểm. Ấn tượng đầu tiên và rất bất ngờ khi bước lên nhà giàn là nghe được tiếng gà gáy vang. Đó là sự sống, là cảnh tượng rất bình thường ở một miền thôn quê trên đất liền, nhưng lại mang một sinh khí và có ý nghĩa rất đặc biệt, độc đáo ở ngoài trùng khơi này. Quanh nhà giàn còn có các luống rau xanh được các chiến sĩ trồng và chăm sóc cẩn thận. Với lượng mưa ít ỏi, dự trữ nước ngọt không nhiều, trồng được rau xanh ở nhà giàn quả là kỳ công. Và trên cùng nhà giàn là các tấm pin năng lượng mặt trời cung cấp điện cho các hoạt động trên nhà giàn, khép kín chu trình tận dụng nguồn tài nguyên.

Thiếu tá Lâm Văn Hiến, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/10, báo cáo công tác của anh em trong nhà giàn. Họ thực hiện các hoạt động hỗ trợ ngư dân và các nhiệm vụ trên tuyến đầu Tổ quốc. Đoàn đại biểu chúng tôi rất đồng cảm, chia sẻ công việc của các cán bộ, chiến sĩ. Bản thân tôi cảm nhận rất rõ ý nghĩa của thuật ngữ “vành đai thép trên biển”, không phải bằng trụ cao, rào sâu, cũng không phải bằng bê tông sắt thép, mà bằng ý chí kiên cường, sự chịu đựng gian khó, bằng kỷ luật và đoàn kết của các chiến sĩ nơi đây, giúp cho đất liền và các trung tâm như TPHCM được yên tâm hoạt động kinh tế - xã hội, tạo ra của cải vật chất. Đồng thời, cũng thấy được trách nhiệm của những người dân và cán bộ, công chức, viên chức của TPHCM, không chỉ bằng một vài cuộc đi thăm và làm việc với nhà giàn hay các đảo tiền tiêu của Tổ quốc, không chỉ là động viên tinh thần, mà cần có sự đóng góp bài bản hơn trí tuệ và công sức, đề xuất những giải pháp căn cơ nhằm hỗ trợ thiết thực cho các cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Rất mong nhà giàn DK1/10 sớm được đầu tư bài bản, rộng rãi khang trang hơn, vững chãi hơn, an toàn hơn để các chiến sĩ Hải quân yên tâm công tác với những điều kiện tốt nhất.



TS. PHẠM BÌNH AN, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM (thứ 2 từ trái vào) cùng các thành viên Tổ 2 “Nhà giàn” trao tặng không gian văn hóa Hồ Chí Minh và các phần quà tới cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10

TÂY NAM NGÀY TRỞ LẠI

► Đại biểu **PHẠM THỤY VY**

Phó Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo TPHCM

Đúng lời hẹn 5 năm trước, tôi đã quay lại Tây Nam. Thời tiết những ngày đoàn đi không thuận lợi, những cơn sóng bạc đầu cứ nổi nhau. Nhiều thành viên trong đoàn vật vã say tàu, trần trọc khó vào giấc ngủ nhưng tất cả đều trở thành kỷ niệm đẹp.

Đảo Hòn Khoai và Nhà giàn DK1/10 là 2 điểm đến mà tôi nhớ nhất. Đây cũng là điểm đến đầu tiên của đoàn. Từ sáng sớm, tất cả đại biểu đã có mặt trên bong tàu, áo phao chỉnh tề. Điện báo đảo

đang có mưa lớn, thế là, dép rọ được “triệu tập”, áo mưa được “ra quân”, nón cối, tai bèo, khăn rằn, ai có gì dùng nấy. Nước biển tràn lên bậc thềm của tàu, chúng tôi lấy nó làm đà để đu người lên thuyền trung chuyển vào đảo. Giữa thuyền trung chuyển và thuyền nhỏ cũng chỉ có 4 cánh tay của anh em chiến sĩ. Tôi nhớ 45 phút sau đó là khoảng thời gian đánh vật với sóng biển để vào được đảo Hòn Khoai. Thực sự xúc động vì nhìn thấy đảo trước mắt nhưng sao cứ xa vời vợi!

Điểm đến thứ hai là nhà giàn DK1/10 (thuộc cụm 15 nhà giàn thuộc vùng biển Tây Nam). Sóng lớn nên tất cả thành viên không thể lên nhà giàn mà chỉ có một số đại biểu của các tổ công tác, tổ đại biểu được phân công tháp tùng cùng các đồng chí lãnh đạo lên nhà giàn. Anh em tổ xuồng đã chuẩn bị rất kỹ, nhìn nhịp của từng cơn sóng mà ra “động lệnh” cho đại biểu bước, nhảy dứt khoát từ KN-290 xuống thuyền trung chuyển. Sau khi “tận hưởng” cảm giác những cơn sóng nô đùa, rượt bắt nhau, chúng tôi tiếp cận được nhà giàn. Đoàn thăm hỏi xong, việc trở lại xuồng cũng thách thức mọi người không kém. Có đến thăm nhà giàn giữa trùng khơi, mới thấy được gian nan các chiến sĩ đang đối mặt mỗi ngày. Chúng tôi khâm phục họ:

*Mênh mông biển trời Tây Nam
Nhà giàn hiên ngang vững chãi
Hứng sóng hứng gió bao mùa
Nhà giàn sừng sững thi gan...*

Đại biểu PHẠM THỤY VY,
Phó Trưởng Ban Dân tộc -
Tôn giáo TPHCM



MANG “ĐẶC SẢN” QUÊ NHÀ GỬI CHIẾN SĨ BIỂN ĐẢO TÂY NAM

Đại biểu
NGUYỄN ĐOÀN XUÂN TRƯỜNG,
Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học
Sư phạm Kỹ thuật TP HCM
trao tặng cây giống cho cán bộ
chiến sĩ trên đảo Hòn Chuối



▶ NGUYỄN ĐOÀN XUÂN TRƯỜNG,

Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TPHCM

Thật vinh dự và tự hào khi tôi được trở thành một thành viên của Đoàn công tác đến thăm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam và Nhà giàn DK1/10. Hành trang tôi mang theo là 100 bản đồ “Tự hào một dải non sông” và 6 cây xoài tứ quý - “đặc sản yêu thương” từ quê nhà gửi đến các chiến sĩ và người dân.

Điểm đến đầu tiên và cũng là nơi tôi gửi cây giống đầu tiên là trạm Rađa 595 thuộc Đảo Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau). Hôm ấy, biển động mạnh, kế hoạch lên đảo có khi phải tạm ngưng, nhưng với tinh thần quyết tâm và “ông trời yêu thương” Đoàn đã vượt sóng để đến đảo. Trạm Rađa 595 cách cầu cảng tầm 30 phút leo dốc. Với sự hỗ trợ của chị tổ phó, cây xoài tứ quý đầu tiên cũng lên tới trạm. Dù trời còn mưa, nước bì bõm, tôi và các anh chiến sĩ vẫn cùng nhau “chọn nhà mới” cho cây xoài yêu thương.

Điểm dừng chân và gửi lại “em xoài” thứ hai là Đảo Thổ Châu (Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang). Lần này, tôi chọn trường mầm non trên đảo để gửi tặng cây. Các cô giáo rất vui khi tiếp nhận, hứa hẹn sẽ mời ra lại đảo khi cây cho trái. Hôm sau, đoàn đến thăm Hòn Chuối - một đảo nhỏ chỉ với vài chục hộ dân sinh sống cùng với các lực lượng trên đảo. Điều làm ai cũng phải nhớ mãi đó là 375 bậc thang dựng đứng mà người dân, trẻ em và chiến sĩ phải leo hàng ngày. “Em xoài” thứ ba đã được tôi trao tận tay anh Trạm phó trạm Ra đa 615. Chúng tôi còn lên trạm Rađa 600 ở Nam Du, trạm rađa 625 ở Đảo Hòn Đốc tiếp tục gửi tặng cây giống cho các anh chiến sĩ.

Điểm đến cuối cùng là Côn Đảo, nơi từng được gọi là “địa ngục trần gian” nhưng hiện tại đã vươn mình trở thành một điểm đến đầy hấp dẫn với khách du lịch. Cây xoài thứ sáu đã được đồng chí chỉ huy giao cho bạn chiến sĩ hải quân chăm sóc. Cây cối ở Côn Đảo hiện nay rất xanh tươi, say trái và mong cây mình tặng cũng phát triển như “Hồn đất và tình người” nơi đây vậy.



Lãnh đạo một số bệnh viện trên địa bàn TPHCM trao tặng vật tư, thiết bị y tế cho quân y trạm ra đa 595 trên đảo Hòn Khoai. (BS-CKII Nguyễn Thị Phan Thúy thứ 3 từ phải vào)

**ĐẠI BIỂU NGUYỄN THỊ PHAN THÚY,
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN DA LIỄU TPHCM:**

TỰ HÀO VỀ NHỮNG NGƯỜI LÍNH BIỂN

Hành trình đến vùng biển Tây Nam, nhà giàn DK1/10 khiến tôi yêu cuộc đời, nhận ra nhiều giá trị hơn trong cuộc sống. Tôi nhìn thấy lòng yêu nước sâu sắc với những người chiến sĩ mình gặp. Thực sự tự hào, kính trọng, biết ơn những hy sinh của cán bộ, chiến sĩ trên các đảo, nhà giàn. Đặc biệt, ở nhà giàn DK1/10, thiên nhiên quá khắc nghiệt khiến cho hình ảnh người bộ đội Cụ Hồ càng thêm thật ý nghĩa, thiêng liêng. Trong thời gian trên tàu KN-290, tôi đã cùng với anh chị em các đơn vị tham gia vẽ tranh, làm bánh để cùng trao tặng cho các chiến sĩ. Dịp này, Bệnh viện Da Liễu TPHCM mang nhiều loại thuốc đặc trị ngoài da tặng các cơ sở y tế ở các đảo trong chuyến hành trình này. Rất mong cán bộ, chiến sĩ có thật nhiều sức khoẻ để bảo đảm công tác.

Sau chuyến đi ý nghĩa này, tôi sẽ có những bài nói chuyện chuyên đề trong đơn vị để chia sẻ với cán bộ, công nhân viên, người lao động để lan toả, chia sẻ tình yêu biển đảo quê hương.



ĐẠI BIỂU THÍCH THUẬN TẠI, ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO TPHCM, TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HUYỆN HÓC MÔN:

TRÀN ĐẦY CẢM XÚC GIỮA BIỂN TRỜI QUÊ HƯƠNG

Hành trình này đã cho tôi quá nhiều những cảm xúc đặc biệt. Thấy các chú bộ đội ngày đêm bám biển, bám đảo, đó là thời gian họ đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình. Để chuẩn bị cho chuyến đi này, tôi cũng như các thành viên khác đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước đã chuẩn bị thật kỹ. Thời gian qua, tôi đã kể cho phật tử của mình nghe về biển đảo quê hương của mình, đưa cho họ những hình ảnh lưu giữ được để lan toả tình yêu quê hương đất nước, trong đó có lãnh hải, biển đảo thiêng liêng.

**ĐẠI BIỂU PHẠM THỊ BÍCH, CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG BÌNH THUẬN, QUẬN 7:
THƯƠNG LẮM, CHIẾN SĨ NHÀ GIÀN ƠI!**

Ngày thứ hai trong hành trình, tôi may mắn là một trong các đại biểu được đặt chân lên nhà giàn DK1/10 nên vô cùng xúc động. Ngồi trên chiếc thuyền trung chuyển nhỏ đưa đại biểu từ tàu KN-290 ra đến nhà giàn, tôi cũng dập dềnh theo từng con sóng. Từ xa, các chiến sĩ đã đợi sẵn chúng tôi. Một cảm giác yêu thương, khâm phục thực sự dành cho các anh em chiến sĩ. Diện tích nhà giàn rất nhỏ,



công tác trong điều kiện còn nhiều vất vả, đặc biệt phải xa gia đình, người thân. Họ ở đây, nơi đầu sóng gió, không chỉ đơn thuần là công việc mà còn là trách nhiệm với Tổ quốc thiêng liêng, là sự hy sinh lớn lao dành cho hậu phương đất liền. Thương lắm, chiến sĩ nhà giàn ơi!



PGS.TS LÊ THANH LONG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN, TRƯỞNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM:

CÓ THÊM ĐỘNG LỰC TRUYỀN CẢM HỨNG CHO NGƯỜI TRẺ

Trước chuyến đi, tôi chuẩn bị một lá cờ Tổ quốc và một cuốn sổ tay. Trên từng điểm đảo, nhà giàn, tôi thu thập những con dấu của các đơn vị và khi trở về đất liền tôi trân trọng dành tặng lá cờ Tổ quốc đặc biệt đó đến chính ngôi trường mình đang công tác. Riêng cuốn sổ tôi để dành cho con trai vừa tròn 1 tuổi, với gửi gắm sau này con cũng có cơ hội đi đây đi đó để chia sẻ tình yêu thương.

Là đại diện của một thế hệ thanh niên và công tác trong ngành giáo dục, sau chuyến đi tôi có thêm động lực để truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, sinh viên của mình mỗi khi đứng trên bục giảng. Bản thân tôi cũng sẽ tiếp tục tích lũy chuyên môn, tiếp tục phấn đấu, nghiên cứu khoa học. Rất mong các bạn trẻ cố gắng, nỗ lực học tập, nghiên cứu áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào thực tế cuộc sống để góp phần phát triển đất nước, chung tay hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ, người dân trên các đảo của Tổ quốc.

**ĐẠI BIỂU NGUYỄN NHẬT BẰNG,
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
ĐOÀN TRƯỞNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM:**

TRỞ VỀ VỚI TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG, BIỂN ĐẢO

Trở về sau chuyến đi, tôi luôn tự hào vì được là mảnh ghép của hải trình yêu thương. Chuyến đi lần này thực sự để lại trong tôi quá nhiều cảm xúc. Tôi xúc động và trào dâng niềm tự hào khi lần đầu được đặt chân lên những hòn đảo xa xôi và nhà giàn DK1/10. Chứng kiến sự gian khổ và tinh thần bền bỉ vượt qua của các chiến sĩ, người dân là bài học quý giá để khi trở về với công việc, học tập, những người trẻ như chúng tôi sẽ nỗ lực học và làm việc tốt hơn. Tôi cũng nhận ra trách nhiệm của người trẻ trong việc lan tỏa những giá trị tích cực sau chuyến đi về tình yêu biển, đảo quê hương, đất nước.





**ĐẠI BIỂU NGUYỄN LÊ TRUNG HIẾU,
BÍ THƯ QUẬN ĐOÀN BÌNH TÂN:**

LAN TỎA TÌNH YÊU BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG ĐẾN THANH THiếu NIÊN

Đến với cán bộ, chiến sĩ trên đảo, nhà giàn DK1/10 trên vùng biển Tây Nam là một điều hết sức ý nghĩa đối với bản thân tôi. Được tận mắt chứng kiến cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo, tôi có thêm chất liệu sống, những ý tưởng mới để triển khai, phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền biển đảo quê hương. Quận đoàn Bình Tân đang thực hiện các hoạt động kết nối ở một số khu vực, đơn vị, trong đó có các chương trình liên quan đến biển đảo. Từ chuyến đi này, quận đoàn sẽ nỗ lực nhiều hơn, kết nối nguồn lực nhiều đơn vị để thực hiện công tác chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ ở các vùng biển đảo quê hương.

**ĐẠI BIỂU THI ĐỖ NHẬT KIM,
GIÁO VIÊN TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI -
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG
(QUẬN 6, TPHCM):**

TUYÊN TRUYỀN ĐẾN THẾ HỆ TRẺ

Được lên nhà giàn DK1/10 thăm các cán bộ, chiến sĩ; được dạo thăm vườn rau đã chín, thấy cách sinh hoạt của các anh càng thấy thương mến, trân trọng sự cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc của những người nơi đầu sóng ngọn gió.

Tôi đã bật khóc khi hiểu cuộc sống xa gia đình, đương đầu những cơn sóng to gió lớn, nắng cháy da để bảo vệ biển trời Tổ quốc, ngư dân đang vươn khơi. Dù vất vả, thiếu thốn nhưng cán bộ, chiến sĩ nhà giàn vẫn một lòng bảo vệ Tổ quốc. Sự hy sinh này không gì có thể đo đếm được. Sau khi về lại đơn vị công tác, tôi sẽ truyền tải các thông tin này đến đồng nghiệp, học sinh và bạn bè, người thân của mình để họ hiểu hơn sự khó khăn thầm lặng của những “anh hùng” nơi đảo xa. Nếu có cơ hội được quay trở lại đây một lần nữa, chắc chắn tôi sẽ dành tặng nhiều phần quà, dù không lớn nhưng chứa đựng tình cảm của chúng tôi từ đất liền.



Nhớ ơn!

Nơi sóng vỗ thì thềm vào bãi cát
Nơi ghi ơn những chiến sĩ anh hùng
Nơi ta để trái tim hòa tâm thức
Biển đảo quê mình sóng vỗ yêu thương

Biển xanh đây, cát vàng đây!
Nơi khắc sâu những chiến công lịch sử
Ngân vang mãi bản hùng ca bất tử
Máu hòa vào để biển mặn thêm xanh

Biển cho ta bao sự sống ngọt lành
Vỗ về con thơ như dòng sữa mẹ
Biển ôm ấp ta bao đời vẫn thế
Ôi nặng ân tình! Muối mặn đừng quên!

Việt Nam ta ơi! Ánh mắt chan hòa
Tỏa vào biển xa màu tươi rực rỡ
Khát vọng lớn lên từ trên xứ sở
Có núi, có đồi, có biển cả thân thương...

► Đại biểu **DƯƠNG VĂN LONG**,
Ủy ban MTTQ TPHCM quận Phú Nhuận

Giữa lòng đại dương

Nhà giàn hiên ngang giữa đại ngàn
Gió cuộn mây bay tựa khói tràn
Cột thép thách đũa cùng sóng dữ
Ngọn đèn soi sáng những đêm tàn

Lính trẻ canh trời không hề ngủ
Hồn quê gìn giữ, mắt chứa chan
Chông gai lặng lẽ trong đời lính
Biển hát ru lòng những giấc an.

Biển và đảo - Tình yêu Tổ quốc

Người lính canh trời chẳng ngại chi
Mỗi đảo, mỗi tên gọi khắc ghi
Hành trình giữ nước, bao gian khổ
Sóng vỗ mãi mãi chẳng ngừng đi...

► Đại biểu **NGUYỄN MINH HẢI**,
Trưởng phòng Tư pháp, UBND quận 5



Cầu cảng Đảo Hòn Khoai
nhìn từ trên cao





Đảo Hòn Chuối nhìn từ hướng biển



Đại biểu rời tàu KN290 vào thăm quần đảo Hòn Khoai



Chiến sĩ Hải quân trên đảo Hòn Chuối giúp vận chuyển nhu yếu phẩm, quà tặng của Đoàn đại biểu TPHCM lên Trạm ra đa 615



Để lên tới lớp học tình thương của Đồn biên phòng Hòn Chuối các đại biểu phải leo gần 400 bậc thang dốc ngược



Đại biểu chuẩn bị không gian văn hóa Hồ Chí Minh để trao tặng cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo Hòn Khoai



Chiến sĩ Biên phòng Đồn
Hòn Chuối chăm sóc vườn
cây thuốc nam tại đồn



Đoàn đại biểu TPHCM thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các bậc chí sĩ yêu nước, anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Năm Đăm (TP Phú Quốc)



Các em học sinh ở lớp học tình thương của Đồn Biên Phòng Hòn Chuối



Các đại biểu tập các điệu dân vũ trên tàu KN 290





Các hoạt động của thành viên đoàn đại biểu khi tham gia chuyến hải trình: Vẽ tranh, hỗ trợ làm thực phẩm, gói bánh...



Các đại biểu và các em
nhỏ trên đảo Thổ Châu



Các tổ đại biểu tại Lữ đoàn 125 Vùng 2 Hải quân trước giờ lên đường





Các tổ đại biểu tại Lữ đoàn 125 Vùng 2 Hải quân trước giờ lên đường





Phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và TPHCM tác nghiệp trong mọi điều kiện thời tiết nắng - mưa - sóng to - gió lớn, từ sáng tinh mơ đến đêm khuya để kịp gửi tin bài về đất liền



Đại biểu trao các phần bánh do thành viên đoàn đại biểu làm tới người dân trên các đảo



Đoàn đại biểu tham quan
Di tích Quốc gia đặc biệt
Trại giam Phú Quốc



Lực lượng xung kích của đoàn vận chuyển quà, vật phẩm lên các đảo, nhà giàn



Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn
DK1/10 đón các đại biểu
lên thăm nhà giàn



Các đại biểu tại
Nhà giàn DK1/10



Tàu KN-290 thực hiện nghi thức phun nước cầu vồng chào cán bộ, chiến sĩ và các thành viên Đoàn đại biểu TPHCM tại Nhà giàn DK1/10



Đại biểu rời tàu
KN-290 xuống
xuồng, tàu... đi
chuyến vào thăm
quân và dân nhà
giàn và các đảo



Cán bộ, chiến sĩ hải quân và các văn nghệ sĩ TPHCM biểu diễn văn nghệ



Các đảo nhỏ thuộc quần đảo Nam Du



Hoàng hôn ở Côn Đảo



Non nước Côn Đảo



Đại biểu rời tàu KN-290 xuống xuồng, tàu...
đi chuyển vào thăm quân và dân nhà giàn và các đảo



Dại biểu trên tàu KN-290



Chiến sĩ hải quân
bên Không gian văn hóa
Hồ Chí Minh



Chiến sĩ hải quân
đón đọc thư của các em
học sinh TPHCM gửi
tới cán bộ, chiến sĩ trên
các đảo



Đại biểu bàn giao máy lọc nước RO của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM tới cán bộ, chiến sĩ tại các trạm radar



Tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể vì có thành tích xuất sắc trong chuyến hải trình

ĐOÀN ĐẠI BIỂU TPHCM THĂM CÁN BỘ, CHIẾN SĨ VÀ NHÂN DÂN
TRÊN CÁC ĐẢO THUỘC VÙNG BIỂN TÂY NAM VÀ NHÀ GIÀN DK1
NĂM 2024

HÀNH TRÌNH KẾT NỐI BIỂN ĐẢO TÂY NAM

CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

Đồng chí **NGUYỄN PHƯỚC LỘC**

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM

Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Trưởng đoàn đại biểu TPHCM

Đồng chí **NGÔ THANH SƠN**

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

TỔ CHỨC - BIÊN TẬP

Đồng chí **ĐỖ QUYẾT THẮNG**

Phó Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

Đồng chí **CAO THỊ THU DUYÊN**

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo - Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Nhà báo **NGUYỄN PHƯỚC BÌNH**

Trưởng ban Khoa giáo - Báo Sài Gòn Giải Phóng

Nhà báo **NGUYỄN HỒ VIỆT**

Phó Thư ký Tòa soạn Báo điện tử - Báo Sài Gòn Giải Phóng

Nhà báo **LÊ QUANG HUY**

Báo Sài Gòn Giải Phóng

Nhà báo **TIÊU TÂN**

Báo Sài Gòn Giải Phóng

Cùng các nhà báo:

**QUANG QUÝ, HÙNG KHOA, DIỄM MI, NGUYỄN TÙNG, TRUNG VIỆT, LONG HỒ,
VĂN ĐỊNH, VĂN THUẬN, LÊ TỈNH, VIẾT TÔN**

TRÌNH BÀY

HỮU VI

Báo Sài Gòn Giải Phóng

